



# 't Veerjournaal

zondag 12 februari 2017

*Van harte welkom in deze dienst!*

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site [www.veerlicht.nl](http://www.veerlicht.nl) vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

## Zondag 12 februari – 10.00 uur

Spreker: Wim Bevelander  
Leiding: Jan Straver  
Muziek: Mirjam, Priscilla, Evelien en Johan  
Welkom: Leo Bekers  
Koffie: Ad en Anneke Bor  
Crèche: Isa en Johan de Laat  
Zondagschool: Matrozen: Lianne en Ilse Paulides  
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof

Vanaf 9.40 wordt er met ieder die dat wil gebeden voor de gemeente.

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst. Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Na de dienst is er koffie, thee en limonade en tijd voor ontmoeting en gesprek.

**Jarigen** Vorige week, 8 februari was Jan van Beelen jarig. Morgen, de 13<sup>de</sup> is Bram de Vries jarig. Allebei van harte van harte gefeliciteerd en Gods zegen in je nieuwe jaar!



## Zondagschool

Op dit moment wordt bij de Matrozen het boek "Kinderen in de Bijbel" gebruikt. Vandaag is les 6 aan de beurt. Het gaat in deze les over Amos, het neefje van Paulus. De Vuurtorenwachters zijn toe aan het bijbelgedeelte waarin Jezus Zacheüs verandert.

## Gebed als motor

Op woensdag 15 februari is om 9.30 uur de gebedstijd bij Wout en Corry Kalkman aan de Lavendelhof 65 in Oosterhout.

**Collecte** Van de collecte van 29 januari (voor Exit) zijn nog lang niet alle toezeggingen binnen. Heb je een briefje ingevuld, kijk dan even na of je je toezegging hebt overgemaakt.



## Zaterdag 18 februari: "Ladiesnight"

Op zaterdag 18 februari zal er voor de derde keer een "Ladiesnight" worden gehouden in kerkelijk centrum De Ark, Arkendonk 98 in Oosterhout. Aanvang 20.00 uur, entree € 7,50 p.p. Het thema is: 'Let it go!'. Het wordt een avond met zang, humor, diepgang, workshops (o.a. zang, bloemen, zeepjes, kleurstyling, cupcakes), rondneuzen bij de stands of gezellig even bijkletsen. Laat je verrassen! Kaarten en informatie: [pgoladiesnight@gmail.com](mailto:pgoladiesnight@gmail.com).

## Heel lang geleden, (13 febr. 2011) schreven we in dit Veerjournaal:

Elkaar echt leren kennen kan door onszelf eens voor te stellen. Dus willen we op 't Veerjournaal ruimte inruimen voor voorstelrondjes.

Vanaf volgende week reserveren we de linker kolom op de achterkant ervoor. We, dat zijn de schrijvers van 't Veerjournaal (Anneke Bor en Rina van den Heuvel) gaan steeds weer iemand/een gezin benaderen met de volgende vragen:

1. Wie ben je/zijn jullie. Stel jezelf eens voor.
2. Wat heeft je in 't Veerlicht gebracht?
3. Wat is je wens voor 't Veerlicht?
4. Wat wil je nog meer aan ons kwijt?

In totaal moet dit stukje inclusief de foto hier passen. Dat betekent dat je ongeveer 300 woorden mag schrijven. Om ons allemaal te helpen je/jullie te herkennen wordt er een digitale foto van jullie verwacht. Rina v.d. Heuvel.

Tot zover (op de andere kant) het 'oude' stukje van zes jaar geleden.

Afgelopen week hebben we de leden van de oriëntatiekring benaderd dat we graag het idee weer oppakken. Dat is positief ontvangen. Nu gaan we de komende tijd alle nieuwkomers (dus niet alleen de oriëntatiekringbezoekers) ruimte geven in het Veerjournaal. Je mag er vast over nadenken. Als je aan de beurt bent krijg je vooraf een mailtje. We maken gewoon een lijstje met namen op alfabetische volgorde. Wil je er graag in dan mag je dat bij mij ook even melden. Dan vergeten we je niet. Zo zullen we weer meer en meer echt gemeente worden en elkaar leren kennen.  
Rina van den Heuvel (lrvdheuvel@solcon.nl)

## Dank- en gebedspunten

*Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.*

**Zondag** – Gebed voor de zieken is iets wat we voor elkaar mogen doen. Je hebt vast vandaag dingen gehoord waar gebed voor nodig is. Neem daar tijd voor. Niet alleen voorbede tijdens de samenkomst, maar ook door iedereen thuis is belangrijk.

**Maandag** – Open Doors: Sawan Masil, een christelijke schoonmaker uit Lahore, had begin maart 2013 ruzie met zijn moslimvriend Shahid Imran. Tijdens de ruzie kwam ook hun religie ter sprake. De volgende dag beschuldigde Imran zijn vriend van godslastering; een misdaad waar in Pakistan de doodstraf op staat. Nadat deze klacht uit de luidsprekers van een moskee had geklonken, stroomden zo'n tweeduizend moslims naar de wijk waar Sawan woont. De wijk werd afgebrand en alle christenen sloegen op de vlucht. Die avond werd Sawan Masih gearresteerd. Hij is inmiddels ter dood veroordeeld wegens godslastering en heeft een boete opgelegd gekregen. Zijn zaak is in hoger beroep maar Sawan is niet op borgtocht vrijgelaten. Ruim honderd verdachten van het vernielen en plunderen van de christelijke wijk zijn op 28 januari vrijgesproken. Een christen werd tegelijkertijd opgepakt wegens vermeende godslastering en is veroordeeld tot de doodstraf.

Rechter Chaudry Muhammad Azam sprak de verdachten vrij omdat de getuigen van de aanklager de verdachten niet konden identificeren. Volgens de politie was de plundering in gang gezet na een ruzie tussen een christen en een moslim.

Bid dat Sawan zijn hoop gevestigd houdt op de Heer. Bid dat de rechtelijke macht in Pakistan recht zal spreken naar Gods wil nu Sawats hoger beroep loopt. Dank dat Sawan een getuige is en bid dat zijn liefde voor Jezus Christus mensen leidt tot bekering.

**Dinsdag** – Bid vandaag speciaal voor de kinderen.

**Woensdag** – Als je gisteren voor ze gebeden hebt, vergeet dan niet vandaag te danken dat er zoveel kinderen in 't Veerlicht zijn.

**Donderdag** – Bid niet alleen voor Sawan (zie maandag) maar ook voor al die anderen die daar op de vlucht moesten slaan.

**Vrijdag** – Er zijn veel meer mensen die om hun geloof vervolgd worden. Bid voor hen.

**Zaterdag** – Kijk weer eens bij het gebedspunt van zondag. Misschien zijn er de week dingen bij de zieken veranderd die je weet. Blijf het bij God brengen. Ook als je het zelf niet precies weet, Hij weet het wel, dus bidden kan altijd.

## Zondag 19 februari – 10.00 uur

Spreker: Ephraim Ebighosi  
Leiding: Stefanie Lagrouw  
Muziek: Eva Hovers, Babette v.d. Ark en Peter Nelemans  
Welkom: Isa de Laat  
Koffie: Isa en Johan de Laat  
Crèche: Caroline de Vries en Henny Bekers  
Zondagschool: Matrozen: Marja Mourits  
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt  
Zaalopbouw: Arie Vink, Wijmar Lagrouw en Ben van Vugt.

Kopij of gebedspunten aanleveren? Mail of bel: Rina van den Heuvel: [lrvdheuvel@solcon.nl](mailto:lrvdheuvel@solcon.nl), tel. 0183-402048 of Anneke Bor: [adanbor@solcon.nl](mailto:adanbor@solcon.nl), tel. 0183-303789

## Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel  
Burg. H. Blokstraat 58  
4286 CD Almkerk  
0183-402048  
[lrvdheuvel@solcon.nl](mailto:lrvdheuvel@solcon.nl)

Wijmar Lagrouw  
Sporstraat 6  
4927 AX Hooge Zwaluwe  
06-29621117  
[wijmarlagrouw@gmail.com](mailto:wijmarlagrouw@gmail.com)

Bea Nijhof  
Burg.van Rijswijkstr. 58  
4285 XX Woudrichem  
0183-307164  
[familie.nijhof@hotmail.com](mailto:familie.nijhof@hotmail.com)

Priscilla de Visser  
Buitenkade 27  
4273 GS Hank  
0162-785163  
[priscilla@visr.nl](mailto:priscilla@visr.nl)

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de hal doen.