



't Veerjournaal

zondag 19 februari 2017

Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 19 februari – 10.00 uur

Spreker: Ephraim Ebighosi
Leiding: Stefanie Lagrouw
Muziek: Eva Hovers, Babette v.d. Ark en Peter Nelemans
Welkom: Isa de Laat
Koffie: Isa en Johan de Laat
Crèche: Caroline de Vries en Nanny Bollema
Zondagschool: Matrozen: Marja Mourits
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt

Vanaf 9.40 wordt er met ieder die dat wil gebeden voor de gemeente.

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst. Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Na de dienst is er koffie, thee en limonade en tijd voor ontmoeting en gesprek.

Jarigen

Zaterdag 25 februari is Rien Savelkouls jarig. Van harte van harte gefeliciteerd en Gods zegen in je nieuwe jaar!

Zondagschool

Op dit moment wordt bij de Matrozen het boek "Kinderen in de Bijbel" gebruikt. Vandaag is les 7 aan de beurt. Het gaat in deze les over Amos, leert van Paulus. De Vuurtorenwachters zijn toe aan het bijbelgedeelte waarin verteld wordt hoe Jezus vijfduizend mensen te eten gaf.

Gebed voor 't Veerlicht

Op woensdag 1 maart is om 9.30 uur de gebedstijd bij Arie en Janny Vink, Notenlaan 47, 4254 CB Sleeuwijk tel: 06-12680262

Kaartje voor Jesse de Wit

Jesse de Wit is afgelopen week weer opgenomen in de Hoop. Hij was blij dat hij er heen kon, maar het zal allemaal best pittig voor hem zijn. Laat hem weten dat je met hem meeleeft en stuur een kaartje
Via: de Hoop, Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht

Van je geloof getuigen

Vorige week vertelde ik (Bea) op de zondagschool over Zacheüs, de tollenaar. Hij ontmoette Jezus en zijn leven veranderde helemaal. Die verandering was zichtbaar doordat Zacheüs in het leven van alledag liet zien dat hij veranderd was. Zacheüs ging geloven, veranderde, volgde Jezus en getuigde.

Heb je het besluit om Jezus te volgen genomen? Als dat zo is, kan dat zichtbaar gemaakt worden. Dat doe je door belijdenis of door de doop.

In het voorjaar is hiervoor weer gelegenheid. Er hebben zich al drie personen voor de doop gemeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van de oudsten.

Gebedskalender 40 dagentijd

Op 1 maart a.s. begint de 40 dagentijd. Tijdens deze periode leven we naar Pasen toe, we bereiden ons voor op het grote opstandingsfeest. Een goed hulpmiddel hiervoor is de veertig dagen kalender van Tear. Je kunt deze kalender zelf bestellen, maar je kunt ook voor een kalender inschrijven. Op de tafel in de hal ligt een inblikexemplaar (met gezinsschriftje) en een intekenlijst. De prijs is 3,95.

Collecte volgende week, 26 febr.

Volgende week is het alweer de laatste zondag van de maand. Dan mag je weer financieel behulpzaam zijn in het Koninkrijk van God. We collecteren voor Bram Krol en vooral voor alles wat nodig is op het zendingsveld. Zie de website van Bram:

www.bramkrol.com

Interessant om te lezen.

Hij houdt daar ook een reisblog bij en het zendingsnieuws wordt ook steeds bijgewerkt.

Hij is actief in Afrika, o.a. Kongo en Ivoorkust en ook in Nepal. Afgelopen woensdag is hij weer naar Nepal vertrokken.



Voorstelruimte

We gaan we de komende tijd alle nieuwkomers ruimte geven in het Veerjournaal. Je mag vast over antwoord op de volgende vragen nadenken:

1. Wie ben je/zijn jullie. Stel jezelf eens voor.
2. Wat heeft je in 't Veerlicht gebracht?
3. Wat is je wens voor 't Veerlicht?
4. Wat wil je nog meer aan ons kwijt?

Als je aan de beurt bent krijg je vooraf een mailtje. We maken een lijstje met namen op alfabetische volgorde. Wil je er graag in dan mag je dat bij mij ook even melden. Dan vergeten we je niet.

Zo zullen we weer meer en meer echt gemeente worden en elkaar leren kennen. Rina van den Heuvel (lrvdheuvel@solcon.nl)

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Zondag – De Heer Jezus vertelt over Zichzelf:

“Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben”. Bid voor ons allen dat ons leven gekenmerkt wordt door dat leven.

Maandag – José, (de moeder van Jesse) wordt vandaag ook opgenomen in de Hoop. Het zal ook voor haar een pittige tijd worden. Bid zowel voor Jesse als voor José dat er echt een stuk bevrijding zal plaatsvinden. Eerdere keren heeft José het vervolg-traject niet aangekund. Speciaal gebed dat ze nu mag doorgaan is heel belangrijk. We kunnen niet zoveel voor haar doen, maar juist het bidden, wat haar zelf niet zomaar lukt, mogen wij op ons nemen. Volhard!

Dinsdag – Open Doers: Mahender Das (35) is sinds twee jaar christen. Zijn moeder stierf op 6 jan. 2017 als gevolg van een ziekte. Toen hindoeïstische dorpsbewoners hiervan hoorden, namen ze zonder toestemming haar lichaam mee naar de rivier de Ganges om het te cremen. De dorpsbewoners dreigden vervolgens Mahender uit het dorp te zetten, als hij weigerde deel te nemen aan alle hindoeïstische rituelen. Na het verbranden van het lichaam van zijn moeder, werd zijn hoofd kaalgeschoren. Dit is een hindoeïstisch ritueel dat zonen moeten ondergaan als een van beide ouders sterft.

Mahenders familie is de enige christelijke familie in het dorp. Vooral christenen met een hindoe-achtergrond hebben het zwaar in India. Radicale hindoes worden steeds gewelddadiger. India staat op plek 15 van de Ranglijst Christenvervolgung 2017.

Bid dat Mahender het gemis van zijn moeder een plek kan geven. En troost vindt bij de Here God. Bid dat de Mahenders familie zich staande houdt, ook als ze onder druk staan van de hindoegemeenschap. Dank dat Mahender twee jaar geleden tot geloof kwam. Bid voor mogelijkheden om te getuigen.

Woensdag – Bid voor anderen waarvan je weet dat ze lijden onder vervolging.

Donderdag – Wist je dat je in landen waar veel vervolging is geen leidinggevende positie in de gemeente kunt innemen als je niet eerst een tijd gevormd bent in de gevangenis? Ik denk dat we dat geen van allen hebben meegemaakt. Bid speciaal voor onze gemeente dat nu we die karaktervorming gemist hebben we toch als gemeente Gods liefde mogen uitstralen.

Vrijdag – Bid speciaal voor de zieken in de gemeente. Vergeet Corry en Wout Kalkman en Nico de Laat daarbij niet. Hoe staat het met je volharding in het gebed van maandag? Bid voor Jesse en José!

Zaterdag – Morgen komen we als gemeente weer bij elkaar. Bid dat dit een samenkomst tot eer van de Heer zal zijn, waarin we samen groeien naar Hem en naar elkaar toe.

Zondag 26 februari – 10.00 uur

Spreker: Jaco van 't Sant
Leiding: Arie Vink
Muziek: Ben en Jonas van Vugt,
Patrick en Marja van de Laar
Welkom: Colleen Savelkous
Koffie: Anke en Frans de Zeeuw
Crèche: Stefanie Lagrouw en Eva van de Laar
Zondagschool: Matrozen: Vivian en Lennart
Vuurtorenwachters: Leo v.d. Heuvel
Zaalopbouw: Maarten de Vries, Patrick van de Laar
en Jan van Beelen

Kopij of gebedspunten aanleveren? Mail of bel: Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, tel. 0183-402048 of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, tel. 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Sporstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487
Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de hal doen.