



't Veerjournal

zondag 19 maart 2017

Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 19 maart – 10.00 uur

Spreker: Wim Evers
Leiding: Carolien van Mourik
Muziek: Lianne Paulides, Maarten Paulides en Ruben van de Laar
Welkom: Jan Nijhof
Koffie: Jan en Bea Nijhof
Crèche: Caroline de Vries en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Stefanie Lagrouw
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt

Vanaf 9.40 wordt er met ieder die dat wil gebeden voor de gemeente.

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst. Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Na de dienst is er koffie, thee en limonade én tijd voor ontmoeting en gesprek.



Jarige

Morgen is Nico de Laat jarig. Nico, van harte gefeliciteerd en Gods zegen in je nieuwe jaar! We hopen dat je echt van deze dag mag genieten na de pittige tijd waar je doorheen bent gegaan;

Gebed voor 't Veerlicht

Op woensdag 29 maart ben je om 9.30 uur welkom bij Wout en Corry Kalkman, Lavendelhof 65 in Oosterhout om samen te bidden voor 't Veerlicht.

Zondagschool

Bij de matrozen wordt vandaag begonnen met de voorbereiding voor Pasen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kinderbijbel "Dicht bij Jezus" van Sarah Young. Vandaag staat "Palmzondag" centraal.

Voorbereidingen Pasen

De evangelisatiewerkgroep is druk bezig met de voorbereidingen voor Pasen. Graag nodigen we jullie als gemeente uit om mee te doen. Op zaterdag 8 april willen we van 11.00 tot 14.00 uur flyeren in het winkelcentrum in Raamsdonksveer om mensen uit te nodigen voor de Paasdienst. Meld je hiervoor aan bij Leo Bekers. Verder hebben we bedacht om, voorafgaand aan de Paasdienst, met elkaar en liefst ook met mensen van buitenaf een wandeling van ongeveer een uur te maken. Deze Paaswandeling start om 8.30 uur bij De Haven. Om 9.30 uur komen we weer terug in De Haven om te genieten van koffie met paasbrood. Na de Paasdienst, waarbij we veel zullen zingen, is er een "Ei-tea". Wil je hiervoor iets bakken of meebrengen, meld je dan aan bij Marja Mourits.



Stuur eens (of vaker) een kaartje!

Het adres van Patrick van de Laar is: ETZ Elisabeth, Etage G, Afd. Neurologie, kamer 8, Postbus 90151, 5000 LG Tilburg. Het adres van Jesse de Wit en zijn moeder, José Baijens, is: Stichting De Hoop, Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht.

Collecte laatste zondag van maart

Deze maand is de collecte bestemd voor Bernard en Susanne Cloosterman. Zij hebben allebei een groot verlangen om te zorgen voor kinderen in nood en zijn sinds september 2013 werkzaam in een kindertehuis in Brazilië. Vanmorgen wordt iets meer verteld over hun werk. De kinderen op de zondagschool sparen ook voor Bernard en Susanne en hun kinderwerk. Meer informatie vind je in hun folder, die op de tafel in de hal ligt. Of kijk op <http://bernardensusanne.blogspot.nl>

Voorstelronde

Wij zijn Darryl, Nanny en Levi. Samen vormen wij de familie Bollema! We wonen in het prachtige dorpje 's Gravenmoer. We zijn 8 jaar getrouwd en hebben elkaar (in onze tienertijd) via interkerkelijke activiteiten ontmoet. Darryl is half Moluks. Muziek is zijn grote hobby. Gitaar spelen en de naam van God groot maken met zijn stem doet hij dan ook graag. Muzikaliteit en creativiteit zijn twee aspecten die passen bij zijn persoonlijkheid. Ik (Nanny) geef les aan groep 1-2 op basisschool de Schoof in... ja, ja, Raamsdonksveer. Daarnaast ben ik ook Intern Vertrouwenspersoon. Werken met kleuters, daar ligt mijn hart! Ik ben dankbaar om als leerkracht een getuigenis te kunnen zijn naar kinderen, ouders en collega's. Samen hebben we een prachtige zoon, Levi genaamd! Hij wordt in mei 3 jaar. We zijn van mening dat muzikaliteit ook in zijn genen zit! Naast het spelen met (race)auto's en ballen worden de muziek-instrumenten regelmatig uit de speelgoedlade gepakt, haha.

Ik heb mijn hele leven in de EBG Tilburg gezeten en Darryl meer dan 12 jaar. We hebben een heel fijne, warme en goede tijd gehad. We waren actief betrokken in de gemeente. Het was een verdrietige, maar een weloverwogen keuze om deze gemeente te verlaten. Ons doel was op zoek te gaan naar een Bijbelgetrouwe(re) gemeente. Gods woord is voor ons een zeer belangrijke leidraad in ons leven. Dit ervaren we in 't Veerlicht, en dat doet ons goed!

Onze wens is dat we voor Raamsdonksveer een groot getuigenis mogen zijn. Dat we (eventueel in samenwerking met de Emmakerk) vooral de jeugd in Raamsdonksveer kunnen prikkelen/uitdagen om naar de kerk te blijven gaan. Dat ze Jezus 'echt' leren kennen. Leuke activiteiten met elkaar ondernemen, waarbij saamhorigheid en, op ongedwongen wijze, de liefde van Jezus centraal staan. En dat dit zal bijdragen aan de groei van 't Veerlicht. Een warme groet van: Darryl, Nanny en Levi.

Jezus, Hij kwam, Hij stierf, Hij overwon!



Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Zondag – Loof de Here, mijn ziel, en alles wat in mij is zijn heilige Naam.

Maandag – Corneel en Lia Crezée vragen gebed. Zij schrijven op 15 maart: *Gisteren is onze kleindochter Noa geboren, een mooi meisje. Maar ze werd direct van de veilige moederschoot in de veilige armen van Jezus gelegd. Er is veel verdriet, maar ook troost dat ze nu bij Jezus mag zijn. We willen vertrouwen op de tekst uit Rom.8:35. "Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus." We stellen jullie gebed op prijs voor onze zoon en schoondochter, Silas en Nienke.*

Dinsdag – Bid voor Patrick, dat hij moed krijgt om vol te houden. Hij heeft het zwaar. Bid dat de medicijnen mogen aanslaan. Bid ook voor Marja, Eva en Ruben!

Woensdag – Dank en bid voor onze nieuw te vormen regering.

Donderdag – Dank en bid voor de mensen om ons heen, speciaal voor Raamsdonksveer en omgeving.

Vrijdag – Dank en bid voor onze oudsten. Bid speciaal voor Wijmar en zijn gezin, die op dit moment door een bijzonder drukke tijd gaan.

Zaterdag – Vader, Zoon en Geest, wij prijzen U!

Zondag 26 maart – 10.00 uur

Spreker: Arie Kant
Leiding: Leo van den Heuvel
Muziek: Priscilla, Mirjam en Evelien
Welkom: Colleen Savelkous
Koffie: Colleen en Rien Savelkous
Crèche: Isa en Johan de Laat
Zondagschool: Matrozen: Marion Boer
Vuurtorenwachters: In de dienst
Zaalopbouw: Ger van Mourik, Leo van den Heuvel en Hans Boer

Kopij of gebedspunten aanleveren? Mail of bel: Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, tel. 0183-402048 of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, tel. 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Sporstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de hal doen.