



't Veerjournaal

zondag 2 april 2017

Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 2 april – 10.00 uur

Spreker: Hans Bijl
Leiding: Arie Vink
Muziek: Ben van Vugt, Darryl Bollema, Johan Tuk en Maarten Paulides
Welkom: Leo Bekers
Koffie: Henny en Leo Bekers
Crèche: Stefanie Lagrouw en Eva van de Laar
Zondagschool: Matrozen: Lianne en Evi Paulides
Vuurtorenwachters: Leo v.d. Heuvel

Vanaf 9.40 wordt er met ieder die dat wil gebeden voor de gemeente.

De Matrozen en vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst. Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Na de dienst is er koffie, thee en limonade én tijd voor ontmoeting en gesprek en mag je meehelpen om de paaseitjes in de netjes te doen die uitgedeeld worden op 8 april (zie Hart voor Pasen).

Jarigen

Drie dagen nadat Izea Lagrouw twee jaar is geworden is vandaag, zijn moeder, Stefanie Lagrouw jarig. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jou.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 14 april, willen we met elkaar weer tijdens een avondsamenkomst het lijden van onze Heiland gedenken en met elkaar het Avondmaal vieren. Deze samenkomst zal er geen (lange) overdenking zijn, maar willen we de mogelijkheid geven, een ieder die dat wil een korte inbreng (ongeveer 5 minuten) kan hebben rondom het thema van Goede Vrijdag, het offer wat Jezus bracht voor ons. De verschillende bijdrages zullen afgewisseld worden met liederen. De inbreng mag een gedicht zijn, een getuigenis, een korte overdenking, een bijbelgedeelte. Wie iets zou willen delen in deze samenkomst, willen we vragen om dit uiterlijk 7 april te laten weten aan Priscilla, zodat we dit mee kunnen nemen in de liturgie van deze avond. We zien uit naar mooie bijdrages!



Zondagschool Matrozen op 9 april

9 april staat de vertelling over Goede Vrijdag op het programma. Gezocht: iemand die dit voor zijn/haar rekening neemt. Wil je het doen? Meld je bij Bea. Zij heeft de geschikte kinderbijbel die dan gebruikt wordt.

Zondagsschool in zomer-vakantietijd

Vanaf vandaag hangt een grote poster in de gang. Nu al melden we dat het kinderwerk ook in de zomervakantie doorgaat. Gezocht: invallers/vrijwilligers M/V voor de zomervakantie. Je kunt intekenen voor leiding aan de matrozen (groep 1-4) of vuurtorenwachters (groep 5 -8). Wil je helpen, maar heb je dit nog nooit gedaan, schrijf er dan eventueel bij dat je wel hulp wilt zijn, maar geen leiding. Kijk zo eens of het iets voor je is, iedereen mag meedoen!

Hart voor Pasen

Thema: Wakker worden, opstaan!

De voor bereidingen voor Pasen zijn in volle gang. Graag nodigen we jullie uit om mee te doen. Op zaterdag 8 april willen we van 11.00 tot 14.00 uur flyeren in het winkelcentrum in Raamsdonksveer om mensen uit te nodigen voor de Paasdienst. Meld je hiervoor aan bij Leo Bekers.

Voorafgaand aan de Paasdienst, willen we met elkaar en met alle mensen die mee willen doen, een wandeling van ± een uur maken. Deze Paaswandeling start om 8.30 uur bij De Haven. Om 9.30 uur, terug in De Haven, genieten we van koffie met paasbrood. Na de Paasdienst, waarbij we veel zullen zingen, is er een "Ei-tea". Wil je hiervoor iets bakken of meebrengen, meld je dan aan bij Marja Mourits.

Collecte vorige week

Vorige week is er gecollecteerd voor Susanne en Bernard in Brazilië. Iedereen hartelijk dank voor uw giften! Iedere zondag staat bij de matrozen en de vuurtorenwachters een rode schatkist. De inhoud is voor hetzelfde project bestemd: wezen in het kindertehuis Horeb en kansarme kinderen uit de sloppenwijken ontvangen aandacht, liefde en horen van Jezus' verlossing en redding voor hen. Ouders, vergeet uw kinderen niet een kleine bijdrage hiervoor mee te geven!

De collecte voor Bernard en Susanne Cloosterman heeft 442,20 .euro opgebracht. De kinderen sparen dus verder.

Voorstelrondje:

Wij zijn Dik en Jet Kuiper. Onze kinderen zijn Sippora (20), Alexander (bijna 16), Tirsa (bijna 15) en Sem (11). Wij wonen in Waalwijk. We wonen hier sinds 2007.



Ik (Jet) heb met de drie oudste 3 kinderen tot die tijd in West-Vlaanderen gewoond. Sippora, Alexander en Tirsa



zijn kinderen van mijn eerste man, David Rivera, die overleden is in 2001. Dik en ik hebben elkaar in 2004 leren kennen via de 'digitale snelweg' zoals Dik dat altijd noemt, via een christelijke datingsite, dus.

Dik is begeleider van verstandelijk gehandicapten, ik ben huismoeder. Na een tijdje verschillende kerken bezocht te hebben, kwamen we terecht bij de hervormde kerk van Baardwijk. Daar zijn we een aantal jaren naar de kerk gegaan. We voelden ons niet meer helemaal thuis in deze kerk en mede omdat er weinig jeugd was, zijn we dan op zoek gegaan naar een andere. Zo kwamen we bij het Veerlicht. Zelf kom ik uit een christengemeente in België, die wel te vergelijken valt met het Veerlicht, dus voor mij was het een beetje 'thuiskomen'. De kinderen vonden het al vanaf het begin fijn bij 't Veerlicht. Dik komt uit een meer traditionele kerk. Het is voor hem wel wennen in 't Veerlicht.

Ik heb verschillende hobby's zoals schrijven, zingen, lezen, ... die ik weer probeer op te pakken de laatste tijd, maar dat gaat maar langzaam, want ik ben nog erg vermoeid. Dat komt o.a. door gezondheidsklachten. Dik heeft als hobby's computers bouwen, dammen, lezen en lekker eten.

De kinderen hebben zo ook elk hun eigen hobby's en interesses. Tekenen, lezen, gamen, op stap met vrienden gaan, sporten, ... Daarnaast zijn ze natuurlijk ook lekker druk met school.

Onze wens voor het Veerlicht is dat Gods Geest zijn werk kan doen in allen die hier naar de kerk gaan.

Vriendelijke groeten, Dik en Jet en kinderen.

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Zondag – Begin deze nieuwe week, zoals je vorige week geëindigd bent, met gebed voor Patrick, Marja, Ruben en Eva van de Laar, en blijf deze aanhoudend voor ze bidden. Dat kun je voor ze doen!

Maandag – Bid speciaal voor de anderen in de gemeente waarvan je weet dat ze voor speciale dingen Gods hulp nodig hebben.

Dinsdag – Bid voor de mensen uit Raamsdonksveer en omgeving die niet beseffen dat God ze wil helpen.

Woensdag – Heel veel christenen leven onder vervolging. Bid speciaal voor hen dat ze Gods liefde mogen ervaren en daar kracht uit kunnen putten om anderen van Jezus liefde te vertellen.

Donderdag – Dank voor de geweldige dingen die we volgende week mogen gedenken. Het is de basis van een nieuwe start.

Vrijdag – Nog een week dan is het Goede Vrijdag. Als dat voor jou een feestdag is bid dan speciaal voor degenen in je omgeving die het (nog niets) zegt.

Zaterdag – Vandaag wordt er geflyerd in het winkelcentrum. "Wakker worden, opstaan!" Bid dat het mensen raakt, dat God er iets mee kan doen voor ze.

Zondag 9 april – 10.00 uur

Spreker: Dirk Jan Jansen
Leiding: Jan Straver
Muziek: Evelien, Mirjam en Priscilla
Welkom: Anneke Bor
Koffie: Isa en Johan de Laat
Crèche: Addie en Martin de Laat
Zondagschool: Matrozen: ??????
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
Zaalopbouw: Peter Schouten, Jan van Beelen en Ad Bor

Kopij of gebedspunten aanleveren? Mail of bel: Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, tel. 0183-402048 of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, tel. 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Spoorstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de hal doen.