



't Veerjournaal

zondag 23 april 2017

Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 23 april – 10.00 uur

Spreker: Rene Holvast
Leiding: Bea Nijhof
Muziek: Ben en Jonas van Vugt, en Johan Tuk,
Welkom: Leo Bekers
Koffie: Anke en Frans de Zeeuw
Crèche: Isa en Carlo de Laat
Zondagsschool: Matrozen: ??????
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst. Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Na de dienst is er koffie, thee en limonade én tijd voor ontmoeting en gesprek.

Verjaardagen

Dinsdag 25 april is Tirsia Kuiper jarig.
Vrijdag 28 april wordt Wijmar Lagrouw een jaar ouder.
Volgende week zondag verjaart Carolien van Mourik.
Alledrie: van harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst voor het nieuwe jaar.

Zondagsschool in zomer-vakantietijd

Zie de poster in de gang. Kinderwerk in de zomer-vakantie. Gezocht: invallers/vrijwilligers M/V Teken in voor leiding aan de matrozen (groep 1-4) of vuurtorenwachters (groep 5 -8). Wil je helpen, maar heb je dit nog nooit gedaan, schrijf je dan in als helper. Ontdek zo of het iets voor je is!

Startdienst 27 augustus 2017

De vakantie is nog niet eens in zicht en we plannen weer al een startdienst!
Toch is een goede voorbereiding het halve werk.
Wie het hiermee eens is en aan die goed start wil bijdragen, kan zich aanmelden bij een van de leden van het oudstenteam

Collecte 30 april

De laatste zondag van de maand collecteren we weer om het geld weg te geven: Het gaat naar de Hoop: We collecteren speciaal voor de vrouwen met kinderen die geholpen worden bij de Hoop. Dankzij sponsoring kunnen de kinderen bij hun moeder blijven.

Agenda

Gebedstijd, samen bidden

Woensdagochtend 26 april (vanaf 9.30 uur) is er weer gebedsochtend bij Corry en Wout Kalkman. (Lavendelhof 65 in Oosterhout, tel. 0162-450213) Twee van de vier "vaste bidders" zijn verhinderd. Dat is dus jouw kans om mee te doen.

Jeugddienst 30 april

We eten elke dag omdat we geloven dat dit goed voor ons is. Maar maken alle producten waar wat ze zeggen?

Mona....daar word je blij van.
Haribo.....onbegrijpelijk lekker.
Redbull.....geeft je vleugels

De Bijbel is ook voeding voor ons geloof. We baseren ons leven op wat er in de Bijbel staat. Maar **is de Bijbel echt waar?! True Message**, hierover horen we meer tijdens de jeugddienst op 30 april. Spreker: Corné Platschorre Iedereen van harte welkom!

13 mei: bezinningsdag voor de hele gemeente
Zet het vast in je agenda, verdere gegevens volgen.

25 mei: Op donderdag 25 mei is het weer Hemelvaartsdag. Net als voorgaande jaren willen we graag 's ochtends met elkaar iets 'doen'. In de voorgaande jaren is er een wandeling geweest, een brunch, een puzzeltocht etc. In de ochtend kunnen we elkaar ontmoeten en stilstaan bij Hemelvaartsdag, zodat iedereen 's middags nog eigen activiteiten kan ondernemen. Wie heeft er een leuk idee? Of wie vindt het leuk om dit (samen met anderen) te organiseren? Meer info of als je mee wilt helpen: benader Priscilla even. Bedankt alvast!

Nacht van gebed 16 -17 juni

De Open Doors nacht van gebed is in aantocht. Plaats van gebed: "de Schakel" Kerkelijk Centrum in Raamsdonksveer.



Voorstelronde

Wie zijn jullie?
Wij zijn Chris en Hilda Huber-Buntjer. Chris is geboren en opgegroeid in Zwitserland, op z'n twintigste kwam hij naar Nederland om te gaan studeren



aan de HAS in Dronten. Hilda is geboren in Musselkanaal, een dorpje in Groningen. We hebben elkaar ontmoet in Kampen tijdens de studie, we zijn daar ook getrouwd. Samen kregen we twee zoons en twee fijne schoondochters. Chris heeft een eigen bedrijf, gespecialiseerd in proefveldtechniek wereldwijd. Voor landbouw-mechanisatie kun je hem 's nachts wakker maken, en dat gebeurt geregeld! Hilda is afgestudeerd als maatschappelijk werker, heeft zich gespecialiseerd in het werken met gezinnen rondom de thema's rouw en verlies, en psychiatrie. Ze is bezig met het opstarten van een eigen praktijk maar dat is nog niet zo eenvoudig. We houden van de wandelen in de natuur en van tuinieren. Onze nieuwe tuin is momenteel een grote uitdaging.

Wat heeft ons naar 't Veerlicht gebracht?

We zijn sinds ons huwelijk acht maal verhuisd, bijna altijd rondom Bergen op Zoom. We kerkten in de Antwerp International Protestant Church. Door onze verhuizing naar Waspik zochten we een kerk wat dichterbij. We vonden het belangrijk dat het kerk was die niet alleen op zondag een dienst had maar waar we ook tijdens de week aan activiteiten mee konden doen. Vanaf het allereerste bezoek voelden we ons thuis. Inmiddels "draaien" we mee in de Oriëntatiekring en proberen we mee te doen met andere activiteiten. Kortom, we proberen onze plaats in de gemeente te vinden.

Wat willen jullie nog meer aan ons kwijt?

We voelen het als een zegen om bij 't Veerlicht te mogen horen. We ontmoeten Jezus in deze gemeente. We zijn blij dat we van jullie ruimte en onderricht krijgen om verder te groeien.

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Zondag – Dank voor de dienst die gehouden is in het Veerlicht. Je hebt vast dingen gehoord waar je speciaal blij van werd: gebruik ze om te danken. En bid voor de dingen die je gebed nodig hebben.

Maandag – Dank voor de kinderen in 't Veerlicht en bid voor ze.

Dinsdag – We houden niet op te bidden voor Patrick, Marja en Ruben en Eva! Bid voor genezing voor Patrick en kracht voor Marja, en hun kinderen.

Woensdag – Er zijn vast meer mensen in je omgeving die je gebed hard nodig hebben. Neem er de tijd voor en breng ze voor Gods troon.

Donderdag – In Raamsdonksveer en in jouw omgeving zijn er ook legio mensen die het zonder het besef van een liefhebbende God moeten doen. Bid voor hen en houd je ogen open voor kansen om iets van God te vertellen.

Vrijdag – Er gebeurt van alles voor en door de tieners. Bid dat ze kans zien om geloof echt een plek te geven in hun leven.

Zaterdag – Morgen is de jeugddienst. Dank en bid voor onze tieners en iets oudere jongeren.

Zondag 30 april – 10.00 uur Jeugddienst

Spreker: Corné Platschorre
Leiding: Alexander Kuiper
Muziek: Live-Steady band
Welkom: Manon van Beelen
Koffie: Ad en Anneke met Live Steady 10-ers
Crèche: Addie en Johan de Laat
Zondagschool: Matrozen: Lianne en Evi
De Vuurtorenwachters blijven bij de jeugddienst
Zaalopbouw : Live Steady en Ger, Peter en Wouter

Kopij of gebedspunten aanleveren? Mail of bel: Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, tel. 0183-402048 of
Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, tel. 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Sporstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de hal doen.