



# 't Veerjournaal

zondag 11 juni 2017

*Van harte welkom in deze dienst!*

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site [www.veerlicht.nl](http://www.veerlicht.nl) vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

## Zondag 11 juni – 10.00 uur

Spreker: Wouter Mourits  
Leiding: Darryl Bollema  
Muziek: Darryl Bollema,  
Andy en Inde Nunumete en  
Wouter en Marja Mourits  
Welkom: Isa de Laat en Hilda Huber  
Koffie: Ad en Anneke Bor en Marion Boer en  
Caroline de Vries  
Crèche: Stefanie Lagrouw en Eva van de Laar  
Zondagsschool: Matrozen: Vivian en Lennart Straver  
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst.

Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.

Na deze feestelijke dienst is er koffie, thee en limonade en tijd om gezellig met elkaar iets te eten

## Lid worden van 't Veerlicht

Een aantal mensen, die afgelopen seizoen de Oriëntatiekring gevolgd hebben, worden vanmorgen lid van 't Veerlicht. Anderen die de kring gedaan hebben denken er nog over na, of moeten net vandaag werken. We krijgen dus nog een vervolg. Op de kaart, die ieder nieuw lid krijgt, staat behalve de naam en uitgekozen Bijbeltekst de volgende twee plaatjes (in kleur)

1. De gemeente:



2. Ieder nieuw lid:



Ieder kan zo zijn/haar eigen lichtje bijdragen aan het licht dat we graag samen verspreiden

## Nacht van Gebed

De gezamenlijke kerken van Raamsdonksveer, Geertruidenberg, 's Gravenmoer en Boekhandel "Het gouden lint" in Sprang-Capelle organiseren van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni de Nacht van Gebed voor vervolgd christenen. Tijdens de Nacht van Gebed bidden christenen op honderden locaties in Nederland en Vlaanderen voor vervolgd christenen uit twaalf verschillende landen.

Bij elk land hoort een filmfragment en elke deelnemer krijgt een gebedsboekje met concrete gebedspunten. Er wordt gebeden in blokken. U kunt het hele programma meedoen of één of twee blokken. De tijden van ieder blok staan hieronder vermeld.



**Locatie:** Kerkelijk Centrum "De Schakel", Emmastraat 11 in Raamsdonksveer

### Programma met de bijbehorende tijden:

Vanaf 19.30 is de inloop

20.00 Opening en uitleg programma

20.30 Gebedsblok 1

21.30 Gebedsblok 2

22.30 Gebedsblok 3

24.00 Gebedsblok 4

1.00 Afsluiting

Meer info: Hans Boer, tel. 0162-321062,

[www.nachtvangebed.nl](http://www.nachtvangebed.nl).

## Bouw aan je kerk! Leef met je kerk

't Veerlicht is van ons allemaal en ieder kan daarin zijn of haar steentje bijdragen. We blijven altijd op zoek naar mensen die hulp kunnen bieden bij de verschillende activiteiten op de zondagen. Voordat het nieuwe takenrooster voor het 3<sup>e</sup> kwartaal zal worden opgesteld zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen. Deze keer in het bijzonder naar personen die hulp kunnen bieden bij de opbouw en bediening van geluid en personen die mee willen helpen bij het bedienen van de laptop/beamer. Heb je hiervoor interesse vraag dan eens aan Ger van Mourik wat die werkzaamheden precies inhouden. Je hoeft geen super-technische knobbel te hebben om dit te doen. Je kunt verzekerd zijn van een goede begeleiding en je inbreng zal enorm gewaardeerd worden. Jouw aanbod is van harte welkom!

## Doopdienst

Op zondag 2 juli zal er om 10.00 uur 's morgens een doopdienst in 't Veerlicht worden gehouden.

Wanneer er mensen zijn die ook overwegen om zich te laten dopen of die hun geloof willen belijden, kunnen zij contact opnemen met één van de oudsten. Het onderwijs voor alle dopelingen is om 20.00 uur op 18 juni en 25 juni bij Leo van den Heuvel thuis.

## Bidden bij Corry en Wout Kalkman

Woensdagmorgen 21 juni is er weer een tijd van gebed bij Wout en Corry. Hun adres is: Lavendelhof 65 in Oosterhout. Een ieder is vanaf 9.30 uur van harte welkom om mee te bidden.

## Dank- en gebedspunten

*Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.*

**Zondag** – Dank voor de uitbreiding van de gemeente, zowel voor zij die nu lid geworden zijn als de anderen die ook komen.

**Maandag** – Bid dat we met elkaar zo veel licht verspreiden dat het mensen nieuwsgierig maakt en we iets van God Licht en Liefde kunnen vertellen.

**Dinsdag** – Bid voor al je broers en zussen dat ook zij het licht ervaren in hun dagelijks leven, zelfs als er moeilijke of verdrietige dingen op hun weg komen.

**Woensdag** – Bid speciaal voor degenen in de gemeente die met ziekte te maken hebben.

**Donderdag –Open Doors:** Een gevaarlijke valse 'christelijke' leer verspreidt zich in snel tempo onder de christelijke Hmong-gemeenschap in Laos. De groepering heeft een onevenwichtig standpunt over de Heilige Geest. Aanhangers worden er soms zelfs toe aangezet zichzelf of anderen van het leven te beroven. Zo vermoordde een man uit de gemeenschap op 16 mei zijn vrouw en kinderen. Naar verluidt was dit hem opgedragen tijdens een training die hij had gevolgd in de Verenigde Staten over diezelfde leer. De moorden waren onderdeel van een 'christelijk' ritueel. Een

andere aanhanger van deze religie beroofde zichzelf onlangs van het leven.

Door deze voorvallen houden lokale autoriteiten de christelijke gemeenschap in Laos extra in de gaten. Vijf kerken in de provincie Bolikhamxai kregen op 2 juni bezoek van lokale autoriteiten. Ze gaven de kerken drie opties: terugkeren naar de oude animistische overtuiging, de gevangenis of verhuizen naar een ander dorp. Ze kregen tien dagen om te beslissen. Een jeugdleider sprak tijdens een training van Open Doors zijn bezorgdheid uit. Een aantal jongeren verliet zijn kerk om zich te voegen bij de aanhangers van deze leer.

Bid om wijsheid van de christelijke Hmong-gemeenschap in Bolikhamxai. Over een aantal dagen moeten ze een beslissing hebben gemaakt. Kerkleiders maken zich ernstige zorgen, bid dat ze in staat zijn de waarheid te blijven verkondigen. Bid dat aanhangers van de valse leer tot inkeer komen en dat de valse leer zich niet verder verspreidt.

**Vrijdag** – Vannacht is de nacht van gebed, speciaal voor alle christenen die om hun geloof vervolgd worden. Zie aankondiging voorop Veerjournaal. Kun je niet, bid dan toch vandaag speciaal voor zoveel vervolgte christenen. Zoek je gebedspunten, kijk dan op de website van Open Doors

**Zaterdag** –Morgen is er weer een samenkomst in Raamsdonksveer. Er wordt veel energie gestopt in de voorbereiding. Biddat alles morgen tot Gods eer mag zijn.

## Zondag 18 juni – 10.00 uur

Spreker:	Paul Egberts
Leiding:	Jan Straver
Muziek:	Ben en Jonas van Vugt en Johan Tuk
Welkom:	Colleen Savelkous
Koffie:	Rien en Colleen Savelkous
Crèche:	Stefanie Tuk en Tirza Rivera
Zondagsschool:	Matrozen: Stefanie Lagrouw Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt
Zaalopbouw:	Ger van Mourik, Ad Bor en Jan van Beelen

Kopij of gebedspunten aanleveren? Mail of bel: Rina van den Heuvel: [lrvdheuvel@solcon.nl](mailto:lrvdheuvel@solcon.nl), tel. 0183-402048 of Anneke Bor: [adanbor@solcon.nl](mailto:adanbor@solcon.nl), tel. 0183-303789

### Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel Burg. H. Blokstraat 58 4286 CD Almkerk 0183-402048 <a href="mailto:lrvdheuvel@solcon.nl">lrvdheuvel@solcon.nl</a>	Wijmar Lagrouw Spoorstraat 6 4927 AX Hooge Zwaluwe 06-29621117 <a href="mailto:wijmarlagrouw@gmail.com">wijmarlagrouw@gmail.com</a>	Bea Nijhof Burg.van Rijswijkstr. 58 4285 XX Woudrichem 0183-307164 <a href="mailto:familie.nijhof@hotmail.com">familie.nijhof@hotmail.com</a>	Priscilla de Visser Buitenkade 27 4273 GS Hank 0162-785163 <a href="mailto:priscilla@visr.nl">priscilla@visr.nl</a>
--	---	---	---

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de hal doen.