



't Veerjournaal

zondag 9 juli 2017

Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 9 juli – 10.00 uur Avondmaalsviering

Spreker: Arjan Treuren
Leiding: Carolien van Mourik
Muziek: Darryl Bollema, Johan Tuk en Priscilla de Visser
Welkom: Jan Nijhof
Koffie: Jan en Bea Nijhof
Crèche: Addie en Johan de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Stefanie Lagrouw
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst.

Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.

Na deze dienst is er koffie, thee en limonade en tijd om elkaar te ontmoeten.

Verjaardagen en ander feest

Vandaag twee jarigen: Lennart Straver en Ghazaleh Rahimi. Verder staan er voor deze week geen namen op het lijstje. Gisteren waren Maarten en Petra Paulides precies 12 1/2 jaar getrouwd, vandaag is het al weer een dag meer.

Allevier van harte gefeliciteerd en we wensen jullie Gods Zegen toe.



Zondagsschool

Vandaag en volgende week draait de zondagsschool zowel voor de Matrozen als voor de Vuurtorenwachters nog volgens het rooster.

Daarna (van 23 juli tot en met 27 augustus) draait een zomer-vakantie-programma.

Er wordt voor 27 augustus nog gezocht naar een extra helper. Dit is je kans! Meld je bij Bea Nijhof.

De zondagsschool is voor alle kinderen van de basisschool. Nog even dan zijn er weer drie Vuurtorenwachters die afscheid nemen van de basisschool. Zowel Sem Kuiper als Helma en Laura Niyongere zitten nu nog net in groep 8 maar zijn druk bezig met afscheid. In september maken ze een nieuwe start in nieuw onderwijs en in Live Steady. Vandaag nemen ze al officieel afscheid van de zondagsschool.



Dit jaar hebben we voor de Vuurtorenwachters voor het eerst gewerkt met opdrachten. Was je een zondag niet in 't Veer dan kon je de opdrachten maken. Dan wist je ook waar het over ging en kon je de week daarna weer goed meedoen.

Door bij de Vuurtorenwachters aanwezig te zijn of door de antwoorden van de huiswerkopdracht in te sturen verdiende je punten.

Vanmorgen wordt bekend gemaakt wie daarmee een prijsje hebben gewonnen.

**ZINLOOS
GEBED
BESTAAT NIET**



Zondag: gebedstijd vanaf 9.30 uur

In de rokersruimte (beneden naast de biljarttafels) is er elke zondagmorgen vrije inloop om mee te bidden of om speciaal gebed te vragen.

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Voorbede – hoe doe je dat?

De eerste betekenis van het NT-woord voor bidden (aiteio) is 'vragen'. We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen vragen voor onszelf en vragen voor een ander – de voorbede. Heeft voorbede zin? Ja, want onze God is een aanspreekbare God, een God bij wie wij inspraak hebben. We mogen erop vertrouwen dat Hij Zich laat verbidden. God heeft Zich in zijn bestuur over deze wereld vrijwillig aan ons mensen gebonden. Hij regeert de wereld mede door het gebed van zijn kinderen. Als we dat goed tot ons laten doordringen, gaan we beseffen hoe belangrijk en noodzakelijk de voorbede is. Met onze voorbede kunnen we werkelijk iets aan deze wereld veranderen. Soms is dat een zaak van lange adem; kijk naar Luc. 18:18.

Volhouden

Voorbede is een voortdurende toewijding om tot God te blijven bidden totdat er iets gebeurt. Toen Jezus sprak over 'bidden zonder ophouden' heeft hij vast iets dergelijks bedoeld. Volhouden is belangrijk, want als we bidden voor anderen, is dat vaak frustrerend; de resultaten komen meestal langzaam tot stand. Dit hangt samen met het feit dat God een God is die nooit forceert. Dit aspect van zijn karakter – zijn respect, zijn geduld – is voor ons vaak moeilijk te verteren, omdat wij zelf zo anders werken. God werkt zonder manipulatie; hij laat ieder mens volkomen vrij. Wij kunnen daardoor gemakkelijk ontmoedigd raken. Wie kent die ervaring niet? Je bidt een paar keer voor een bepaald onderwerp en als er niets lijkt te gebeuren, ga je over op iets anders. Jezus spoort ons echter aan 'altijd te bidden en nooit te verslappen' (Luc. 18:1).

Zondag – Vandaag bidden we speciaal voor de kinderen die God in onze gemeente heeft gegeven. Dit is voor de meeste de laatste schoolweek voor de vakantie. Bid voor hen.

Maandag – Open Doors gebedskalender:

Kenia (no. 18 op vervolgingsranglijst): De invloed van radicale moslims in Kenia neemt toe en daarmee ook

het fysieke geweld tegen christenen. Veel christenen zijn angstig, bid om bescherming en kracht.

Dinsdag – Bid vandaag speciaal voor de bezoekers in onze gemeente die uit heel andere landen komen. Allemaal hebben ze hun eigen verhaal en allemaal hebben ze voorbede van ons nodig om zich thuis te gaan voelen in zo'n andere omgeving.

Woensdag – Bid voor de mensen uit de gemeente Geertruidenberg die zich hier niet echt thuis voelen. We zouden zo graag zien dat de Heer de leegte in hun leven mag en kan vullen.

Donderdag – Dank voor 't Veerlicht. Bid dat we (en ook jijzelf) die naam waarmaken.

Vrijdag – Vandaag start voor alle scholen in Zuid Nederland de vakantie tijd. God gaat niet op vakantie. Blijf voor de kinderen bidden.

Zaterdag – Open Doors gebedskalender:

Somalië (no.2 op vervolgingsranglijst)– Bijna honderd procent van de Somalische bevolking is moslim. Toch zijn veel mensen op zoek naar de waarheid. "Ik liet twee vrienden een christelijk radioprogramma horen. Ze zeggen het te haten, maar toch luisteren ze er elke avond naar", zegt een bekeerde moslim. Bid voor ze!

Zondag 16 juli – 10.00 uur

Spreker:	Adri van den Berk
Leiding:	Arie Vink
Muziek:	Maarten Paulides, Darryl Bollema en Johan Tuk
Welkom:	Isa de Laat
Koffie:	Ad en Anneke Bor
Crèche:	Stefanie Lagrouw en Eva van de Laar
Zondagsschool:	Matrozen: Marja, Wouter Mourits Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt
Zaalopbouw:	Peter Schouten, Ad Bor en Wouter Mourits

Kopij of gebedspunten aanleveren? Mail of bel: Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, tel. 0183-402048 of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, tel. 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Sporstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487
Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de hal doen.