



Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 27 augustus – 10.00 uur

Spreker: Peter Snoek Jr.
Leiding: Jan Straver
Muziek: Priscilla de Visser en Evelien van Someren
Welkom: Isa de Laat
Koffie: Leo en Henny Bekers
Crèche: Stefanie Tuk en Tirza Rivera
Zondagschool: Matrozen én Vuurtorenwachters:
Marion Boer en ???

De collecte is vandaag bestemd voor stichting TWR.

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst.

Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade en tijd voor kennismaking en gesprek. Blijf gezellig even napraten!

Gefeliciteerd

Op donderdag 31 augustus is Ronja Hovers jarig en op vrijdag 1 september verjaart Lianne Paulides. Allebei van harte gefeliciteerd, een feestelijke dag en Gods zegen in jullie nieuwe jaar!

Juul geboren!

Op 19 augustus is er in het gezin van Maarten en Caroline de Vries een dochter geboren. Juul is het zusje van Bram en Guus. Van harte gefeliciteerd met dit kleine meisje en Gods zegen!



Collecte laatste zondag van de maand

Deze maand willen we weer collecteren voor Trans World Radio. Zij vertellen het evangelie via de radio over de hele wereld, zodat iedereen bereikt kan worden met het goede nieuws. De programma's van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land waar ze ook worden uitgezonden, tenzij dit te gevaarlijk is. Dan bevindt de radiostudio zich vaak in een naburig land. In de taal en het gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de kerk en andere christelijke organisaties ter plekke. Op deze manier blijven de programma's dicht bij de mensen en hun cultuur. Van harte aanbevolen!

Carolien keert niet terug als oudste

Na er lang over nagedacht en voor gebeden te hebben, heb ik besloten om niet als oudste terug te keren na mijn sabbatsjaar. Dit om de volgende redenen:



Na 29 jaar actief lid te zijn geweest van de PKN in Raamsdonksveer zijn Ger en ik daar uit weggegaan en naar Gorinchem gegaan, naar de VEG De Ark. Na 3 maanden werden wij gevraagd om deel te gaan nemen aan het stichten van een VEG gemeente in Raamsdonksveer. Dat hebben we toen gedaan.

Zoals jullie weten, ben ik toen tot oudste gekozen. Eigenlijk heb ik geen periode van rust gehad, behalve nu dit sabbatsjaar. Ik ben mij gaan realiseren dat ik meer tijd mét God wil doorbrengen dan vóór God. Het maken van beleid, wat je in het oudstenteam onder andere doet, is niet echt mijn talent. Ik denk dat er anderen in de gemeente zijn die dit veel beter kunnen. Ik wens het oudstenteam veel Zegen en wijsheid toe en roep de gemeenteleden op om de lege plaats, die daardoor ontstaat, in te vullen. Natuurlijk wil ik mee blijven bouwen aan deze gemeente en zal mijn taken als dienstleider, het verzorgen van de bloemen, contactpersoon voor de gebedsgroep die voor de jongeren bidden, contactpersoon voor de activiteiten van 't Kardeeltje ook voortzetten. Daarnaast wil ik graag starten met een gebedsgroep op de avond, naast de gebedsgroep die er al overdag is. Niet iedereen is in de gelegenheid om overdag samen te komen. De inhoud van de avondgebedsgroep zal vooral gericht zijn op de kinderen en jongeren in de gemeente en de scholen waar zij naar toe gaan. Op 3 september, tijdens de startzondag, zal er meer informatie over deze nieuwe gebedsgroep zijn. Hartelijke groet, Carolien van Mourik

Startdienst op 3 september

Op 3 september starten we het nieuwe seizoen met een gezamenlijke maaltijd na de dienst. Het is de bedoeling, dat een ieder iets meebrengt. Het liefst iets meer dan hij/zij zelf nodig heeft, zodat ook onze gasten kunnen meegenieten.

Meedenkavond woensdag 6 september

Naar aanleiding van de gemeentedag in mei en de twee avonden in juli, waar we met elkaar hebben teruggekeken op zeven jaar Veerlicht en vooruit hebben gekeken, organiseren we nu een vervolg. We hebben uit alle gesprekken de hoofdlijnen gehaald en in een verslag samen gevat. Wie wil er met ons meedenken hoe we dit kunnen vertalen naar onze gemeente? Op woensdagavond 6 september ben je van harte welkom bij Priscilla thuis. Wanneer je mee wilt denken, laat dit even aan Priscilla of Wijmar weten.



't Kardeeltje

Zoals de meesten waarschijnlijk weten, is er iedere week op dinsdagmorgen een inloopochtend in 't Kardeeltje in Raamsdonksveer. Hier werken wij als Veerlicht aan mee. Christ Mol is iedere dinsdagmorgen present. Daarnaast is er volgens een rooster nog iemand uit 't Veerlicht aanwezig. Op dit moment is er behoefte aan extra mensen, die ingeroosterd willen worden. De inloop is van 10.00 tot 12.00 uur. Wil je meer weten? Vraag het Christ Mol of Carolien van Mourik.

Zondagochtendbidstond

Uitnodiging voor alle bezoekers van 't Veerlicht om elke zondagochtend vanaf 9.30 uur aan te sluiten bij de ochtendbidstond in de rokersruimte naast de kerkzaal. *1 Thessalonicenzen 5:16-18: "Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt."*

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Zondag – Dank voor Juul, dochter van Maarten en Caroline, en lief klein zusje van Bram en Guus.

Maandag – Blijf bidden voor Frans en Anke, Peter en Lianne en de kleine Femke. Er zijn zorgen rondom dit meisje.

Dinsdag – Bid voor deze wereld, die zo in nood is. Bid voor de gezinnen, die getroffen zijn door terroristisch geweld. Bid ook voor de mensen, die aanslagen beramen. Dat zij tot inkeer mogen komen en hun rust bij Jezus zullen vinden.

Woensdag – Dank en bid voor iedereen, die betrokken is bij de hulp aan vluchtelingen. Dank voor de diverse hulporganisaties die praktische hulp mogen bieden.

Donderdag – Dank en bid voor Raamsdonksveer. Bid speciaal ook voor de bezoekers van 't Kardeeltje, dat er openingen mogen zijn in de gesprekken om iets te delen van de vrede die Jezus geeft.

Vrijdag – Dank voor ons oudstenteam. Bid, dat de lege plaats, die is ontstaan doordat Carolien niet terug komt, snel ingevuld mag worden

Zaterdag – Dank en bid voor Carolien, die zich zoveel jaar heeft ingezet binnen het oudstenteam. Dank, dat zij nog zoveel taken kan blijven behartigen.

Zondag 3 september – 10.00 uur

Viering Heilig Avondmaal

Spreker:	Wim Bevelander
Leiding:	Stefanie Lagrouw
Muziek:	Maarten Paulides, Darryl Bollema en Johan Tuk
Welkom:	Jan Nijhof
Koffie:	Ad en Anneke Bor
Crèche:	Nanny Bollema en Eva van de Laar
Zondagsschool:	Matrozen: Bea Nijhof en Riekje van Vugt Vuurtorenwachters: Blijven in de dienst
Zaalopbouw:	Ben van Vugt, Arie Vink en Ad Bor

Kopij of gebedspunten aanleveren? Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, tel. 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Spoorstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de hal doen.