



Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 24 september – 10.00 uur

Spreker: Jan Baan
Leiding: Leo van den Heuvel
Muziek: Ea Hovers, Peter Nelemans en Babette v.d. Ark

Welkom: Isa de Laat
Koffie: Janny en Arie Vink
Crèche: Stefanie Tuk en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Marja en Wouter Mourits
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt

Collecte: zie hiernaast
De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst.
Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.

Voor de dienst om 9.30 uur is een bidstond in de rokersruimte. Wil je mee bidden of om gebed vragen, beide kan.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade en tijd voor kennismaking en gesprek.

Jarigen

Morgen viert Jan Nijhof zijn verjaardag. Op 29 september is Sem Kuiper jarig. Zaterdag de 30^{ste} verjaart Coby Vink. Allemaal, ook als je niet genoemd bent en toch jarig bent, van harte gefeliciteerd en Gods zegen in je nieuwe jaar!



Huisvesting – hoe nu verder?

Op 26 september 2010 is de allereerste dienst van 't Veerlicht in de Haven geweest. Vandaag 24 september 2017 (7 jaar later) is het de laatste dienst in dit gebouw. We stoppen niet, maar gaan verhuizen. Het gebouw "de Haven" wordt afgebroken.

Na vandaag worden daar alle nutsvoorzieningen afgesloten en gaat alles op slot.

Zondag 1 oktober is er geen dienst van 't Veerlicht, (bezoek b.v. eens één van de andere kerken in Raamsdonksveer) en zaterdag 30 september kun je samen ontbijten, wandelen en vooral: bidden. Zie rechterkolom.

Zondag 8 oktober beginnen we met de samenkomsten in "de Schelf".

In het mailtje waarin gevraagd is om verhuizers van de Veerlicht-spullen stond: ✓

Vanaf 8 oktober zullen de samenkomsten van 't Veerlicht worden gehouden in wijkgebouw De Schelf, Burg Krijgsmangeerde 46, 4942 AW Raamsdonksveer

En wil je mee verhuizen op 7 oktober meld je dan bij Ger van Mourik of Ad Bor.

Collecte We collecteren vandaag voor Bram Krol en zijn zendingswerk. Je hoort er vanmorgen wat meer over. Wil je er meer over lezen kijk dan op de website van Bram: www.bramkrol.com Interessant om te lezen hoe in Nepal, in delen van Afrika hulp en evangelisatie gecombineerd wordt.

Hij houdt ook een reisblog bij op de website en update steeds weer het zendingsnieuws.



Gebedsochtend

Op woensdag 27 september is er weer een gebedsochtend bij Corry en Wout Kalkman. Vanaf 9.30 uur is een ieder van harte welkom. Het adres is: Lavendelhof 65 in Oosterhout.

Gebedswandeling 30 september

Bij deze de uitnodiging om zaterdag 30 september **SAMEN** te gaan wandelen, delen, bidden en danken met elkaar als gemeente.

30 september van 8:00-8:30 inloop met wat eten en drinken; 8:30 start gemeentewandeling in "de Parel" van Noord Brabant! (dat moet wel 's Gravenmoer zijn.) 10:00 is gemeentewandeling afgelopen om vervolgens weer heerlijk naar huis te gaan.

Graag doorgeven als je komt, zodat wij voldoende eten en drinken hebben. Hans en Marion Boer j.boer8@ziggo.nl

Boekenkrat

Sinds ruim een jaar staat er op de tafel bij de ingang een krat met allerlei christelijke boeken. Dit zijn boeken en tijdschriften die je gratis mee mag nemen om te lezen, inspiratie op te doen. Maar ook als je zelf je boekenkast hebt opgeruimd, of graag wat wil delen: je kunt je overtollige christelijke boeken of tijdschriften daar neerleggen, zodat anderen hierin kunnen lezen. Neem vandaag vooral even boeken mee, dan verhuist het 'vanzelf' naar de Schelf.

Bijbelkringen

De kringen zijn weer gestart! Deze komen elke 2 weken bij elkaar. Je bent van harte welkom als je eens een keer wilt kennis maken/ komen kijken bij een kring. Er zijn verschillende mogelijkheden:



- Di. 26 sept. - kring Made/ Hooge/ Lage Zwaluwe bij Wout en Marja Mourits
- Wo. 11 okt. - kring Raamsdonksveer. bij Leo en Hennie Bekers
- Wo. 4 okt. - kring Sprang-Capelle. bij Ad en Anneke Bor
- Do. 26 okt. - kring Waalwijk (1x per maand) bij Jan en Mirjam Straver

Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende mensen even aanschieten, of contact leggen met Priscilla de Visser

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Zondag —Dank voor 7 jaar 't Veerlicht. Bid voor de volgende jaren.

Maandag —98% van de bevolking van Noord Korea aanbidt de leiders van het land. Of ze dat willen of niet. Slecht 2% is christen en die wordt daarvoor vervolgd. Toch blijft de kerk groeien. Bid dat de Noord-Koreanen God mogen leren kennen, als christen volharden in het geloof en de onderdrukking kunnen doorstaan.

Dinsdag — Behalve dat we geld gaven zondag voegen we voor Bram Krol onze gebeden toe. Kijk op de website en bid voor het werk.

Woensdag — Bid voor de andere kerken in Raamsdonksveer. Als je kunt laat dan 1 oktober je verbondenheid merken door naar één van hun diensten te gaan.

Donderdag — Bid vandaag speciaal voor al die mensen in Raamsdonksveer die hun hemelse Vader helemaal niet kennen.

Vrijdag — Open Doors gebedskalender: – Vietnam, (17^e op de ranglijst christenvervolging) De politie gebruikte vorig jaar veel geweld toen Donh aan zijn geloof bleef vasthouden. Donh besloot daarna zijn familieleden over de Here Jezus te vertellen. Ze kwamen tot geloof en werden vervolgens ook door de politie mishandeld. Bid om standvastigheid voor deze familie. (Donh is een schuilnaam, God kent hem.)

Zaterdag — Bid voor 't Veerlicht. We starten in de Schelf. Bid dat we Gods liefde en licht zullen uitdragen.

Alle punten verdienen wel een tweede gebedsronde dus volg het nog een keer van 1 tot 7 oktober.

Zondag 1 oktober

Geen samenkomst van 't Veerlicht.

Zondag 8 oktober

Eerste samenkomst in de Schelf

Adres: Burg. Krijgsmangeerde 46
4942 AW Raamsdonksveer

Spreker: Corné Platschorre
Leiding: Jan Straver
Muziek: Priscilla, Mirjam en Evelien
Welkom: Leo Bekers
Koffie: Colleen en Rien Savelkous
Crèche: Joelle Niyongeren en Isa de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Addie en Carlo de laat
Vuurtorenwachters: Marja v.d. Laar
Zaalopbouw: Ger van Mourik, Wijmar Lagrouw en Hans Boer

Kopij of gebedspunten aanleveren? Rina van den Heuvel, lvdheuvel@solcon.nl, tel. 0183-402048 en/of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, tel. 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Spoorstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de hal doen.