



Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de koffi corner. Ook liggen er Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Collecte van 26 december

De collecte van vorige week, voor Stichting Timulazu, heeft € 274,05 opgebracht. Wil je meer weten over de stichting kijk dan op: www.timulazu.com.



Zaterdag 9 december: Winterfair. Wie doet mee?

Op zaterdag **9 december** hebben we met 't Veerlicht een stand tijdens de Winterfair in Geertruidenberg. De fair is van 15.00-21.00 uur. Vanaf 13.30 uur wordt er opgebouwd. Van 21.00-21.30 uur ruimen we op. Ons thema is **"Echt Kerst!!!"**. We willen als Veerlicht mensen bekend maken met de ware betekenis van Kerst. Daarbij hebben we jullie allemaal nodig. We gaan iets uitdelen waarin de betekenis van Kerst wordt uitgelegd. En natuurlijke willen we graag in gesprek komen met mensen. We zijn daarom op zoek naar:

- mensen die mee willen helpen met opbouwen, aankleding en/of opruimen;
- mensen die die dag één of meer uurtjes mee willen helpen achter of bij de kraam;
- twee mensen die herder willen zijn.

Als je één of meer uurtjes mee wilt helpen, schrijf je dan in. Op de boekentafel ligt een intekenlijst. Zet erbij gedurende welke tijd je beschikbaar bent.

De evangelisatiecommissie: Wouter en Marja Mourits, Hilda Buntjer en Leo Bekers.

Gebedsmorgen

Op woensdagmorgen 13 december is er om 9.30 uur weer een tijd van gebed bij Corry en Wout Kalkman, Lavendelhof 65, Oosterhout. Tel.: 0162-450213

Zondag 3 december – 10.00 uur Eerste adventszondag

Spreker: Bert Roor
Leiding: Arie Vink
Muziek: Maarten Paulides, Darryl Bollema, Ruben van de Laar
Welkom: Colleen Savelskouls
Koffie: Rien en Colleen Savelskouls
Crèche: Nanny Bollema en ?
Zondagsschool: Matrozen: Tirsia Rivera en Bea Nijhof
Vuurtorenwachters: Leo v.d. Heuvel

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst.

Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.

Na de dienst is er koffie, thee, limonade en tijd voor kennismaking en gesprek.

Jarig!

Fleur van der Slikke wordt morgen (4 december) zes jaar. Fleur van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegebeden.



Bijbelkringen

di. 12 dec. Kring Made/H.L. Zwaluwe bij fam. Maurits in Made, tel. 050431383
wo. 6 dec. Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor in Sleeuwijk, tel. 0183-303789
wo. 6 dec. Kring Raamsdonksveer bij Carolien en Ger van Mourik in Raamsdonksveer, tel. 0162-514983
do. 14 dec. Kring Waalwijk bij fam. Straver, tel. 0416-362156

Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende mensen even aanschieten of contact leggen met Priscilla de Visser, tel. 0162-785163.

Film: The case for Christ

Op woensdagavond 13 december organiseren stichting Ecovata en stadsgebied Waalwijk een filmavond met de inspirerende film: *The Case for Christ*. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van journalist Lee Strobel, die precies dáár op de carrièreladder is, waar hij wil zijn: aan de top. Met zijn onderzoeksjournalistiek wint hij de nodige prijzen en het bezorgt hem ook nog eens zijn promotie tot rechtbankverslaggever bij de prestigieuze Chicago Tribune. Maar thuis lopen de zaken wat minder goed. Lee's vrouw Leslie komt tot geloof en dat gaat in tegen alles waarin Lee – als overtuigd atheïst – gelooft of juist niet gelooft. Met zijn ervaring als rechtbankjournalist die altijd op zoek is naar de feiten, begint hij aan een zoektocht naar de waarheid die het christendom claimt te bezitten. Hij ondervraagt dertien top-wetenschappers en wil vooral weten wat er nu echt bekend is over Jezus. Eenmaal bezig met het grootste verhaal uit zijn carrière, wordt hij geconfronteerd met onverwachte resultaten die zijn leven totaal op z'n kop zetten. Alles wat hij ooit voor waarheid gehouden heeft, blijkt niet langer overeind te staan. De film is gebaseerd op de bekroonde gelijknamige bestseller van Lee Strobel, in Nederland uitgegeven onder de titel *Bewijs Genoeg*.

Een film met het oog op de betekenis van kerst en geschikt voor iedereen. Dus ook een mooie gelegenheid om anderen mee te nemen en in aanraking te laten komen met de boodschap van Jezus Christus.

Locatie: Willem van Oranje College, [De Gaard 4](#) te Waalwijk. De zaal is open vanaf 19.30 en de aanvang van de film is om 20.00 uur.

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel in de koffiecorner of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Zondag – Advent begint vandaag: Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. Dank daarvoor.

Maandag – Bid vandaag speciaal voor de zieken uit de gemeente en in je omgeving.



Dinsdag – In het Kardeeltje worden vanmiddag veel bezoekers verwacht, voor het Sinterklaasfeest. Bid voor Gods leiding voor de Veerlichters, zodat zij iets van Gods liefde mogen laten zien en voelen aan de gasten.

Woensdag – Vorige week woensdag was er gemeentevergadering. Dan sta je er weer bij stil dat we al meer dan 7 jaar Veerlicht mogen zijn. Dank daarvoor. Ondanks al ons vallen en opstaan gaat de Heer in liefde met ons door.

Donderdag – Er is wel hard gebed nodig willen we samen onze naam, 't Veerlicht, weer waarmaken. Bid dat God tot Zijn doel komt in Raamsdonksveer, ook door ons heen.

Vrijdag – Voor ons is vertellen over kerst (zie morgen) niet gevaarlijk. Bid speciaal voor al die christenen waarvoor iets vertellen over en behoren bij Jezus wel tot gevangenis en vervolging leidt. Zij hebben onze voorbede hard nodig.

Zaterdag – **Winterfair:** "We willen als Veerlicht mensen bekend maken met de ware betekenis van Kerst." Bid voor de medewerkers die op de winterfair staan en bid voor de bezoekers die bij de stand langs komen. Bid voor open gesprekken. Zo voor kerst is het de tijd dat mensen vaak wel in gesprek willen gaan.

Zondag 10 december – 10.00 uur

Tweede adventszondag

Juul de Vries wordt opgedragen

Spreker:	Leo van den Heuvel
Leiding:	Leo van den Heuvel
Muziek:	Priscilla de Visser, Johan Tuk Mirjam Straver, Darryl Bollema,
Welkom:	Colleen Savelkous
Koffie:	Ad en Anneke Bor
Crèche:	Stefanie Lagrouw en Eva van de Laar
Zondagsschool:	Matrozen: Lianne en Evi Paulides Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
Zaalopbouw:	Ger van Mourik, Ad Bor en Wouter Mourits

Kopij of gebedspunten aanleveren? Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, 0183-402048 en/of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Sporstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-11370991
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg. van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de koffiecorner doen.