



Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de koffiecokner. Ook liggen er Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 17 december – 10.00 uur derde adventszondag

Spreker: Govert van Wijngaarden
Leiding: Jan Straver
Muziek: Eva Hovers, Peter Nelemans en Babette v.d. Ark
Welkom: Anneke Bor
Koffie: Leo en Henny Bekers
Crèche: Isa en Carlo de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Marja en Wouter Mourits
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst. Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Na de dienst is er koffie, thee, limonade en tijd voor kennismaking en gesprek.

Oproep verzoeklieders voor de dienst op 31 december 2017

Op de laatste dag van het jaar mogen wij met ons team de muziek weer verzorgen. Met de dienstleider hebben we besproken dat het heel fijn zou zijn als we op de laatste dag van het jaar verzoeklieders van leden en gasten van 't Veerlicht zouden zingen. Dus: heeft u een verzoeklied op uw hart, mail dit dan of zeg het tegen één van ons. Opgeven kan tot en met 24 december. Wouter en Marja Mourits, Mail: marjamourits@upcmail.nl

Bijbelkringen

di. 19 dec. Kring Made/H.L. Zwaluwe bij fam. Maurits in Made, tel. 050431383
wo. 3 jan. Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor in Sleenwijk, tel. 0183-303789
wo. 10 jan. Kring Raamsdonksveer bij Leo en Henny Bekers, tel. 0622763348
do. 18 jan. Kring Waalwijk bij fam. Straver, tel. 0416-362156
Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende mensen even aanschieten of contact leggen met Priscilla de Visser, tel. 0162-785163.



Jarig

Dinsdag 19 december is Estefania Joaquim Antonio jarig. Vrijdag 22 december vieren Marion Boer en Ben van Vugt hun verjaardagen. Zaterdag de 23^{ste} is Evi

Paulides jarig. Allevier van harte gefeliciteerd een feestelijke dag gewenst en Gods Zegen toegebeden.

Voor je agenda

Ma. 18 december 20.15 uur Moeders in gebed, bij Eva Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk

Ma. 25 december Eerste kerstdag 9.30 bijeenkomst met vanaf 9.30u koffie, thee en lekkers te eten.

Wo.27 december 9.30 tijd van gebed. Vraag locatie aan Janny Vink, 0183-635842.

Ma. 22- Vrij. 26 januari 2018:

Week van gebed:
Reserveer vast in je agenda:
bijeenkomsten van 20.00 tot 21.00 uur.



Ma. 29 januari Lutheravond

Zie voor week van gebed en Lutheravond pagina 3 van dit Veerjournaal

GATEN IN DE ZONDAGSCHOOLLEIDING EN.....

Nu zijn er weer gaten in de bezetting en zijn we op zoek naar jou!

Jij bent die jongere (of weer al wat oudere) die kinderen heel eenvoudig van Jezus wil vertellen. Zo eens in de 4 of 5 weken ben je aan beurt. In de week voorafgaand aan die beurt, bereid je je voor en dit brengt jouzelf ook dicht bij Jezus, het Woord, het verdiept jouw geloof en geeft je inspiratie! Met andere woorden: de kinderen en jijzelf gaan veel moois ontvangen als jij deze stap zet!

Meld je aan bij Bea (je mag ook eerst een keertje proberen)

Ben je geen kinderleider dan ben je in het Veerlicht ook hard nodig.

Mag Jan Nijhof je voor het eerst inroosteren voor beamer- of geluiddienst of zaalopbouw of?

laat het hem weten: familie.nijhof@hotmail.com



Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel in de koffiecorner of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Ook voor deze hele week:

Twee weken geleden zag Corry Kalkman op zondag maar de helft van het scherm met de liederen. Onderzoek in het ziekenhuis leert dat de hersentumor weer opspeelt. Artsen bekijken wat ze nog kunnen doen. Bid ook deze week zowel voor Corrie als Wout. Ze hebben onze voorbede extra hard nodig.

Zondag – Elke zondag genieten we van de inzet van vele musici. Dank ervoor en bid dat God zo echt geëerd wordt.

Maandag – Deze donkere tijd voor kerst is bij uitstek de tijd waarin mensen met gemiste geliefden het extra moeilijk hebben. Bid voor hen, dat ze ook de troost van het perspectief van de toekomst blijven zien.

Dinsdag - Mensen die leven zonder dit geweldige toekomstperspectief van het leven na dit leven hebben het beslist moeilijker. Bid voor die mensen in je omgeving, familie, collega's, klasgenoten. Ze hebben onze voorbede hard nodig.

Woensdag – Bid voor de oudsten van 't Veerlicht. Vanavond wordt er vergaderd. Ze hebben daarbij wijsheid van God nodig. Bid ook voor hun gezinnen. De extra tijds- en energie belasting van het oudstenschap heeft ook z'n weerslag op het hele gezin. Het zijn niet alleen de oudsten-gezinnen die drukte ervaren. Je kent vast anderen in de gemeente die daar moeite mee hebben. Bid om Gods leiding, zodat juiste keuzes gemaakt worden.

Donderdag – **Open Doers: Als Toby (13 jaar) in 2015 met zijn ouders bij zijn grootouders is, wordt het christelijke dorp waar ze wonen aangevallen door een radicaal-islamitische groepering. Toby en zijn ouders worden gegijzeld door de rebellen.**

Ze nemen hen mee het oerwoud in. Wie op de vlucht slaat, wordt vermoord. Dit gebeurt ook bij de moeder van Toby. Zijn moeder wordt voor zijn ogen gedood. Toby's vader weet te ontsnappen en op een dag lukt

het ook Toby. "We moesten ons verplaatsen", vertelt Toby. "Ik zorgde ervoor dat ik achter in de groep bleef. Normaal gesproken is dit verboden, maar ze zagen het niet. Het lukte me om me te verstoppen in het bos. Twee uur lang zat ik verscholen, pas daarna durfde ik het bos uit te vluchten." Toby bereikt een naburig dorp en vindt daar zijn vader. Die is zwaar getraumatiseerd en is daardoor niet in staat voor hem te zorgen. Toby woont nu bij een pastor en gaat inmiddels weer naar school. Hij heeft een zwaar trauma opgelopen en worstelt met het vergeven van zijn gijzelnemers.

Dank de Heer dat Toby wist te ontvluchten en dat hij een veilig thuis heeft bij de pastor.

Bid dat Toby herstelt van het opgelopen trauma. Bid ook voor groei in geloof.

Veel kinderen zijn slachtoffer van radicaal-islamitische groepen. Bid dat God hun wonden heelt.

Bid om bescherming van christenen in Congo.

Vrijdag – Op pag. 3 van dit Veerjournaal zie je dat de samenwerking van de kerken in Raamsdonksveer groeit. Dank daarvoor en bid dat we als christenen handelen vanuit Gods liefde en zo iets van God laten zien aan elkaar en hen die niet naar een kerk gaan.

Zaterdag – Nog twee dagen, dan is het eerste kerstdag. Bid dat uitgenodigde mensen de weg naar de Schelf weten en durven te vinden. Bid ook voor alle voorbereiders.

Zondag 24 december – 10.00 uur vierde adventszondag

Spreker:	Jan den Ouden
Leiding:	Carolien van Mourik
Muziek:	Priscilla de Visser, Maarten Paulides en Johan Tuk
Welkom:	Anneke Bor
Koffie:	Ad en Anneke Bor
Crèche:	Isa de Laat en Carlo de Laat
Zondagschool:	Matrozen: Vuurtoerenwachters:
Zaalopbouw:	Ben v. Vugt, Leo Bekers, Arie Vink

Maandag 25 december – 9.30 uur Eerste Kerstdag Bijeenkomst

Kopij of gebedspunten aanleveren? Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, 0183-402048 en/of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel Burg. H. Blokstraat 58 4286 CD Almkerk 0183-402048 lrvdheuvel@solcon.nl	Wijmar Lagrouw Sporstraat 6 4927 AX Hooge Zwaluwe 06-11370991 wijmarlagrouw@gmail.com	Bea Nijhof Burg.van Rijswijkstr. 58 4285 XX Woudrichem 0183-307164 familie.nijhof@hotmail.com	Priscilla de Visser Buitenkade 27 4273 GS Hank 0162-785163 priscilla@visr.nl
--	--	---	---

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de koffiecorner doen.

Week van gebed voor eenheid van christenen: Recht door zee



De week van gebed is van 21-28 januari 2018.

'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie-Nederland.

Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij.

Ook dit jaar willen we als leden van de Rooms-Katholieke Sint Elisabethsparochie, de Evangelische kerk 't Veerlicht en de Protestantse Gemeente Geertruidenberg bidden voor de eenheid van alle christenen. Dit jaar is er geen gezamenlijke dienst aan het begin van de week, maar wel is er evenals vorig jaar elke dag een moment van ontmoeting en gezamenlijk gebed.

Dit jaar zijn de gebedsbijeenkomsten in de R.K. Kerk of het parochiehuis (nadere informatie volgt), telkens van 20.00 tot ca. 21.00 uur. De avonden vinden steeds plaats onder leiding van een van onze kerken:

Maandagavond – RK Kerk

Dinsdagavond – Evangelische kerk 't Veerlicht

Woensdagavond – PKN gemeente

Donderdagavond – Evangelische kerk 't Veerlicht

Vrijdagavond – RK Kerk

We maken gebruik van de boekjes van de Raad van Kerken en Missie Nederland met daarin de opzet voor elke avond. U/jij bent van harte welkom.

Lutheravond

Op maandavond 29 januari 2018 organiseren we als gezamenlijke kerken te Geertruidenberg iets unieks.

Het is voor het eerst dat we samen stil staan bij 500 jaar Reformatie.

Locatie: De Brug (naast de Emmakerk).

Aanvang 20.00 uur en einde uiterlijk 22.00 uur.



Ds. Jos van den Hout (Protestantse gemeente) zal kort drie stellingen van Maarten Luther bespreken.

Pastor Gerard Oostveen (Rooms Katholieke parochie) zal met een geoefend musicus het Lutherlied *Een vaste burcht* bespreken en zingen, maar ook zullen we kennismaken met een alternatieve versie van dit lied.

Leo van den Heuvel (Evangelische kerk) zal met ons stilstaan bij 'het priesterschap van alle gelovigen'.

U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze avond.