

Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de koffiëcorner. Ook liggen er Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 14 januari 2018 – 10.00 uur viering Avondmaal

Spreker: Ephraim Ebighosi
Leiding: Jan Straver
Muziek: Wouter, Marja Mourits, Johan Tuk en Darryl Bollema
Welkom: Bea Nijhof
Koffie: Colleen en Rien Savelkous
Crèche: Isa en Carlo de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Lianne en Evi Paulides
Vuurtorenwachters: Riekje v. Vugt

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst. Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Na de dienst is er koffie, thee, limonade en tijd voor ontmoeting en gesprek.



Verjaardagen

Maandag 15 januari is Arie Vink jarig.
Op 16 januari is Eva Hovers jarig.
18 januari wordt Anna-Sophie de Visser 6 jaar. Volgende week zondag, de 21^{ste},

is Annelien Schouten jarig.

Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst voor het nieuwe jaar.

Zondagschool

Vijf weken lezen we de geschiedenis over Abraham, Sara en Isaak. Hier gaat het over hen als stamouders van het volk van Israël.

Vorige week leerden kinderen Abram en Sarai kennen. God roept Abram en belooft hem veel nakomelingen, net zoveel als er sterren aan de hemel zijn.

Vandaag gaat het over Hagar en Ismaël: (Genesis 16:1-16) Abraham en Sara hebben, ondanks Gods belofte, nog geen zoon. Abraham krijgt wel een zoon met Hagar: Ismaël. De kinderen kunnen in gesprek gaan over wachten: wanneer moet je lang wachten en is er iets dat je dan kunt doen om het toch minder lang te laten duren?

De matrozen zijn iedere zondag in de grotere ruimte en vieren daar hun eigen "samenkomst". Voor het luisteren naar het verhaal, bidden en zingen met elkaar is het nodig om rust en concentratie te hebben. Wilt u zo weinig mogelijk en alleen als het echt nodig is, tijdens de dienst naar deze ruimte gaan?

Voor je agenda

Ma. 15 januari 20.15 uur Moeders in gebed, bij Eva Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk.

Do.18 januari Alpha cursus in Waalwijk, om 19.30 in het Parkpaviljoen, Grotestraat 154a. Wil je meedoen? Meld je aan bij Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl). Info: www.alphacursus.nl of facebook: Alpha Waalwijk

Ma.22 januari en do. 22 februari
't Veerlicht Gespreksavonden Bijbelgebruik

Wo.24 januari 9.30 tijd van gebed. bij Isa de Laat, Julianastraat 6 Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774



Ma. 22- Vrij. 26 januari 2018

Week van gebed! gebedsbijeenkomsten in een zijvleugel van de R.K. Kerk te Raamsdonksveer: 20.00 tot 21.00 uur.

Ma. 29 januari
Lutheravond
Bijeenkomst
gezamenlijke kerken
te Geertruidenberg:
stilstaan bij 500 jaar
Reformatie. Locatie:
De Brug
(Emmakerk).
Aanvang 20.00 uur
en einde uiterlijk
22.00 uur.

Vr. 2 februari
Martin Brand in de
Ark in Gorinchem. Zie
poster hiernaast

Za.3 februari

Gebedswandeling in Raamsdonk-dorp. Samen, als gemeente: delen, bidden en danken met elkaar. om 8:15 verzamelen bij parkeerplaats van de R.K. sint Bavokerk, Kerkplein 2 Raamsdonk-dorp; 8:30 start wandeling. 10:00 is het echt afgelopen. Graag doorgeven als je komt, j.boer8@ziggo.nl.



Bijbelkringen

- ma. 15 jan. Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor in Sleeuwijk, tel. 0183-303789
do. 18 jan. Kring Waalwijk bij fam. Straver, tel. 0416-362156
di. 23 jan. Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de Laat in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774
wo. 24 jan. Kring Raamsdonksveer bij Arie en Janny Vink in Sleeuwijk, tel. 0183-635842

Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende mensen even aanschieten of contact leggen met Priscilla de Visser, tel. 0162-785163.



Van vrijdag 18 t/m 21 mei 2018 organiseert Opwekking voor de 48e keer haar jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Samen met VEG de Burcht kunnen wij, de Veerlichters op 1 veld kamperen. Denk je er over na om mee te gaan? Het is voor 5 **jongeren** mogelijk om in de "Veerlichttent" te slapen of ernaast in een eigen tentje en mee te eten met de hele groep. Voor meer informatie, prijs, aanmelding en vraag Bea. Aanmelding is al vanaf 1 februari en dit gebeurt via de Burcht. Wees er dus op tijd bij!

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel in de koffiecormer of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Zondag – Deze week starten we weer om te bidden voor Corry en Wout Kalkman. Beiden zitten in een heel heftige medische periode en getuigen van de rust die God geeft. Blijf voor ze bidden (deze hele week) dat ze Zijn zorg, liefde en vrede steeds mogen ervaren.

Maandag – In de nieuwe ranglijst christenvervolgung van Open Doors staat Noord Korea al 17 jaar op de eerste plaats. Bid voor de christenen in Noord Korea. Zij hebben heel hard voorbede nodig. Bid ook voor het wonder dat de leiders van Noord Korea zullen ontdekken wie werkelijk God is en Hem die eer geven.

Dinsdag – OP de tweede plaats staat Afghanistan. Open Doors meldt: 'Het geweld tegen christenen is hier maar een fractie minder. Afgaans christenen ervaren steeds meer controle en druk in hun stammen. Daarnaast hebben ze veel te maken met het geweld van radicale moslims.' Reden tot voorbede voor hen!

Woensdag – Je ontkomt er niet aan om onze situatie te vergelijken met die in Noord Korea en Afghanistan. Naast dankbaarheid vraag je je dan af: neemt de Heer dezelfde plaats in in ons leven als bij de christenen uit die landen die er zo veel voor over hebben? Laten

Donderdag – We zijn dankbaar voor de vele werkers in 't Veerlicht. Laten we die dank ook uitspreken en kijk b.v. eens naar de lijst hieronder voor zondag en bid voor deze mensen.

Vrijdag – Vandaag bidden we samen speciaal voor de wijk om het gebouw de Schelf. Elke zondag komen we er langs en in al die huizen wonen mensen waarvan waarschijnlijk maar een paar steunen op de Heer. Alle anderen hebben onze voorbede hard nodig.

Zaterdag – Bid vandaag speciaal voor de jongeren in 't Veerlicht. Ook zij hebben gebed nodig.

Zondag 21 januari 2018 – 10.00 uur Thema: Je mag er zijn

Leiding:	Priscilla de Visser
Muziek:	Maarten Paulides, Lianne Paulides en Ruben van de Laar
Welkom:	LiveSteady
Koffie:	Henny Bekers en LiveSteady-ers
Crèche:	Petra Paulides en Alice v.d. Slikke
Zondagsschool:	Matrozen: Marja en Wouter Mourits Vuurtorenwachters: in de dienst
Zaalopbouw:	Ben van Vugt, Leo Bekers en Hassan Kasim

Kopij of gebedspunten aanleveren? Rina van den Heuvel: lvdheuvel@solcon.nl, 0183-402048 en/of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel Burg. H. Blokstraat 58 4286 CD Almkerk 0183-402048 lvdheuvel@solcon.nl	Wijmar Lagrouw Spoorstraat 6 4927 AX Hooge Zwaluwe 06-11370991 wijmarlagrouw@gmail.com	Bea Nijhof Burg. van Rijswijkstr. 58 4285 XX Woudrichem 0183-307164 familie.nijhof@hotmail.com	Priscilla de Visser Buitenkade 27 4273 GS Hank 0162-785163 priscilla@visr.nl
--	---	--	---

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de koffiecormer doen.