



Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de koffi corner. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 18 februari – 11.00 uur

Spreker: Wim Bevelander
Leiding: Wouter Mourits
Muziek: Wouter en Marja Mourits
Welkom: Leo Bekers
Koffie: Leo en Henny Bekers
Crèche: Petra Paulides en ?
Zondagschool: Matrozen: Addie en Carlo de Laat
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst.
Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade en tijd voor kennismaking en gesprek.

Verjaardagen

Op dinsdag 20 februari is Hassan Kasim jarig en Daan van Beelen op woensdag 21 februari. Allebei van harte gefeliciteerd en de zegen van God in jullie nieuwe jaar!

Voor je agenda:

Wo. 21 februari 9.30: Tijd van gebed, bij Isa de Laat, Julianastraat 6 in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774

Do. 22 februari 20.00 uur: Avond 2 – Bijbelgebruik. Dit is een vervolg van 22 januari. Omdat we op donderdagavond niet in de Schelf terecht kunnen, is er ruimte in de Brug gereserveerd. Je bent hartelijk welkom in de Brug, naast de Emmakerk (Emmastraat 11, 4941 AX Raamsdonksveer).

Ma. 26 februari 20.15 uur: Moeders in gebed, bij Eva Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk.

Zo. 11 maart: Na de dienst: Samen eten.

Lap toppers gevraagd

Wie wil ons helpen om ongeveer 1x per maand de bediening van de laptop op zich te nemen? Momenteel zijn er maar 2 personen, die dus om de week de liederen projecteren. Als je met een pc kan werken heb je al voldoende kennis. Je krijgt bovendien een goede instructie. Heb je interesse? Laat het dan weten aan een oudstenteamlid of aan Ger van Mourik.



Veertigdagentijd met de zondagschool **Zondag 1: Het voorbeeld van het mosterdzaadje (Matteüs 13:31-35)**

Op deze zondag lezen we het voorbeeld van het mosterdzaadje, een van de twee voorbeeldverhalen die Jezus in Matteüs 13:31-35 vertelt over het koninkrijk der hemelen: Gods nieuwe wereld. Met de Matrozen gaan we kijken naar het kleine zaadje dat tot een grote boom uitgroeit. Met de Vuurtorenwachters richten we ons op Jezus die steeds in voorbeelden spreekt. Met de jongere kinderen kun je thuis doorpraten over het koninkrijk der hemelen: wat stellen zij zich daarbij voor? Aan oudere kinderen kun je vragen wat zij ervan vinden dat Jezus vaak in voorbeelden of gelijkenissen praat. Vinden ze dat mooi, of juist moeilijk te begrijpen?

Let op! Bij dit Veerjournaal zit een bijlage, waarin helemaal uitgelegd wordt, wat er de komende weken voor en met de kinderen wordt gedaan.



Deze mooie tent maakten de Matrozen vorige week: Abraham staat voor zijn tent en kijkt naar de sterren.

Bijbelkringen

- di. 20 febr. Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de Laat in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774
- wo. 21 febr. Kring Raamsdonksveer bij Henny en Leo Bekers, tel. 06-22763348
- do. 22 feb. Kring Waalwijk bij fam. Straver, tel. 0416-362156
- ma. 26 feb. Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor in Sleeuwijk, tel. 0183-303789

Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende mensen even aanschieten of contact leggen met Priscilla de Visser, tel. 0162-785163

Eindemaandscollecte "Open Doors"

Volgende week zondag is het alweer de laatste zondag van de maand, en daarmee weer tijd voor de eindemaandscollecte. We bidden regelmatig voor onze vervolgde broeders en zusters, die niet vrijelijk hun geloof kunnen belijden, kunnen samenkomen of de beschikking hebben over een Bijbel. Daarom willen we deze keer voor hen collecteren, zodat ze de beschikking krijgen over bijbels, goed onderwijs. Wil je zelf een collectiedoel aandragen, dat kan! Stuur een mailtje naar (een van) de oudsten met een korte toelichting.



Rouwverwerking

Het pastorale team van 't Veerlicht gaat samen met het pastorale team van De Burcht in Sleeuwijk 4 gespreksavonden verzorgen voor mensen die iemand in hun nabije omgeving zijn verloren. Kort na het overlijden van een dierbare is er vaak wel de gelegenheid om met vrienden, familie en gemeenteleden te praten over het gemis en het verdriet. Maar na enige tijd wordt het stiller. Deze avonden zijn bedoeld om deze stilte te doorbreken, om te kunnen en mogen spreken over dat wat in je hart gekerfd staat. Het is geen cursus, maar we willen naar elkaars ervaringen luisteren in de zoektocht in het rouwproces. De bedoeling is om eind maart begin april te starten met deze avonden. Mensen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden bij Hilda Huber of Arie Vink, graag vóór eind februari.

Telefoonnummer Alie Ansems

Het nieuwe telefoonnummer van Alie Ansems is nog niet actief. Ze is nog steeds bereikbaar via haar oude telefoonnummer: 0168-482669. Op het moment dat het oude nummer de melding geeft: "niet actief", moet je bellen naar het nieuwe nummer: 0162-225387.

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Zondag – Dank U voor het kruis, Heer, dank U dat U stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn, nu ben ik rein. Uw liefde wast mij schoon.

Maandag – Dank U voor Uw offer, vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft U mij, U leeft in mij en omarmt mij als Uw zoon.

Dinsdag – Bid voor Corrie en Wout Kalkman, dat zij Gods vrede voortdurend mogen ervaren in alles waar zij op dit moment doorheen gaan.

Woensdag – Dank voor onze zondagsschoolleiding. In het team is nog steeds behoefte aan uitbreiding. Bid hiervoor. Misschien ben jij wel degene, die mee mag gaan helpen.

Donderdag – Vanavond is de 2^e avond over Bijbelgebruik. Bid dat het een zegenrijke avond zal zijn, waarin we een diepe eenheid mogen ervaren in Christus Jezus.

Vrijdag – Er worden nieuwe Lap *toppers* gevraagd. Bid dat ook in deze vacature zal worden voorzien.

Zaterdag – Dank en bid voor onze oudsten.

Zondag 25 februari – 10.00 uur Viering Avondmaal

Spreker:	Corneel Crezee
Leiding:	Arie Vink
Muziek:	Maarten Paulides, Darryl Bollema en Ruben van de Laar
Welkom:	Isa de Laat
Koffie:	Ad en Anneke Bor
Crèche:	Caroline de Vries en Eva van de Laar
Zondagsschool:	Matrozen: Lianne en Evi Paulides Vuurtorenwachters: Marja van de Laar
Zaalopbouw:	Ger van Mourik, Jan van Beelen en Ad Bor

Kopij of gebedspunten aanleveren? Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, 0183-402048 en/of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Spoorstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de koffiecokner doen.