



Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de koffi corner. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 25 februari – 10.00 uur Viering Avondmaal

Spreker: Corneel Crezee
Leiding: Arie Vink
Muziek: Darryl Bollema, Ruben van de Laar en Maarten Paulides
Welkom: Isa de Laat
Koffie: Ad en Anneke Bor
Crèche: Caroline de Vries en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Lianne en Evi Paulides
Vuurtorenwachters: Marja van de Laar

De collecte is vandaag bestemd voor "Open Doors"

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst.
Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade en tijd voor kennismaking en gesprek.

Verjaardagen



Op dinsdag 27 februari zijn Laura en Helma Niyongere én Caroline de Vries jarig. Op donderdag 1 maart is het feest voor Jiska van den Heuvel (hierover nu niets tegen Jiska zeggen, anders doet ze voor donderdag geen oog meer dicht). Vrijdag 2 maart verjaart Jan Straver. Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods zegen in jullie nieuwe levensjaar!

Voor je agenda:

Ma. 26 februari 20.15 uur: Moeders in gebed, bij Eva Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk.

Wo. 7 maart: 9.30: Tijd van gebed, bij Isa de Laat, Julianastraat 6 in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774

Zo. 11 maart: Na de dienst: Samen eten.



Eindemaandscollecte "Open Doors"

Vandaag is het alweer de laatste zondag van de maand, en daarmee weer tijd voor de eindemaandscollecte. We bidden regelmatig voor onze vervolgde broeders en zusters, die niet vrijelijk hun geloof kunnen belijden, kunnen samenkomen of de beschikking hebben over een Bijbel. Daarom willen we deze keer voor hen collecteren, zodat ze de beschikking krijgen over bijbels, goed onderwijs. Zie ook de gebedspunten op de achterkant van dit Veerjournaal.

Wil je zelf een collectedoel aandragen, dat kan! Stuur een mailtje naar (een van) de oudsten met een korte toelichting.

Kerkblad voor 't Veerlicht

Er wordt maandelijks landelijk een selectie gemaakt van wat er allemaal gemeld wordt in de kerkbladen van de verschillende VEG-gemeenten en wat fijn is om van elkaar te weten. Daarin las ik:

In de NieuwsBron van de VEG Gorinchem-Lingewijk lezen we dat een seniorencafé wordt opgericht.

Er is behoefte aan een ontmoetingsplek voor senioren in Gorinchem, waar men op een ontspannen manier een (gratis) kopje koffie kan drinken en een praatje maken. Men wil hiermede voorkomen dat ouderen, die langer thuis blijven wonen in een isolement raken.

Terwijl ik dat las dacht ik natuurlijk direct aan alles wat er in het Kardeeltje wordt opgebouwd voor de ouderen uit Raamsdonksveer. Daar lezen de andere VEG-gemeenten niets over zolang wij geen Veerlicht Magazine uitbrengen. Voor het uitbrengen van een nieuw magazine zijn redactieleden nodig. Als redactie zorg je voor de tekst. De layout wil Ger daarna vormgeven. Naast het zondagse Veerjournaal is er behoefte om te horen wat er gebeurt en wat er leeft. Kennismaken met elkaar en de gemeente doe je door erover te lezen. Wil je meehelpen, zodat we elkaar echt leren kennen, neem dan plaats in de redactie. Meld je aan of stel je vragen bij Janny Vink of Rina van den Heuvel.

Lap toppers gevraagd

Wie wil ons helpen om ongeveer 1x per maand de bediening van de laptop op zich te nemen? Als je met een pc kan werken heb je al voldoende kennis. Je krijgt bovendien een goede instructie. Interesse? Laat het dan weten aan een oudstenteamlid of aan Ger van Mourik.



Bijbelkringen

ma. 26 feb.: Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor in Sleenwijk, tel. 0183-303789
di. 6 maart: Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de Laat in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774
wo. 7 maart: Kring Raamsdonksveer bij Ger en Carolien van Mourik, tel. 0162-514938
do. 15 maart: Kring Waalwijk bij fam. Straver, tel. 0416-362156
Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende mensen even aanschieten of contact leggen met Priscilla de Visser, tel. 0162-785163

Veertigdagentijd met de zondagsschool

Zondag 2: Een jaar niet zaaien (Lev. 25:1-13)

Vandaag lezen we een tekst uit het boek Leviticus over twee bijzondere jaren. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het zevende jaar, een jaar van rust: de Israëlieten moeten leven van wat er in het rustjaar vanzelf groeit.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het 'jubeljaar': in het 50e jaar hoeven schulden niet terugbetaald te worden, want het is een heilig jaar. Met de jongste kinderen kun je napraten over rust nemen. Met de oudste kinderen kun je doorpraten over schulden. Kennen ze dat zelf, dat hun zakgeld niet voldoende is en ze geld lenen om toch dat leuke gadget, spel of tijdschrift te kopen?

Rouwverwerking

Het pastorale team van 't Veerlicht gaat samen met het pastorale team van De Burcht in Sleenwijk 4 gespreksavonden verzorgen voor mensen die iemand in hun nabije omgeving hebben verloren. Het is geen cursus, maar we willen naar elkaars ervaringen luisteren in de zoektocht in het rouwproces. De bedoeling is om eind maart, begin april te starten met deze avonden. Belangstelling? Meld je dan nu aan bij Hilda Huber of Arie Vink.

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Vandaag is de collecte voor Open Doors. Ik kreeg van een zuster uit onze gemeente onderstaand verhaal aangereikt, dat zij in het magazine van Open Doors had gelezen. Laten we deze week alle dagen bidden voor onze broers en zussen, die vaak zo wreed worden vervolgd! Op de site van Open Doors kun je een lijst met concrete gebedspunten vinden.

Dit is het verhaal van Sharoon Masih uit Pakistan. Eind augustus ging hij naar een nieuwe middelbare school. De zomers in Pakistan zijn erg warm en vochtig. Sharoon had dorst en zat in een klaslokaal met islamitische jongens die samen een glas water deelden. Hij nam ook een slok. Toen zijn klasgenoten dat zagen werden ze heel boos. In hun ogen had hij, als christen, het glas dat door moslims was gebruikt niet mogen gebruiken. Ze begonnen hem te slaan. De leerkracht keek toe en greep niet in. Uiteindelijk sloegen ze Sharoon dood. Deze 17-jarige jongen is vermoord omdat hij een glas water dronk.

Pakistan is het vijfde land op de ranglijst van Open Doors. Daarboven staan Soedan, Somalië, Afghanistan en Noord-Korea. In totaal staan er 50 landen op de ranglijst, 215 miljoen christenen worden vervolgd. Open Doors is in bijna al die landen actief om christenen te ondersteunen. Dank en bid ook voor "Open Doors" en andere organisaties die zich metterdaad inzetten voor de vervolgte kerk.

Zondag 4 maart – 10.00 uur

Spreker:	Leo van den Heuvel
Leiding:	Leo van den Heuvel
Muziek:	Priscilla, Mirjam en Johan
Welkom:	Anneke Bor
Koffie:	Isa en Johan de Laat
Crèche:	Nanny Bollema en Laura Niyongere
Zondagsschool:	Matrozen: Marja en Wouter Mourits
Zaalopbouw:	Vuurtorenwachters: Bea Nijhof Maarten de Vries, Hans Boer en Nico de Laat

Kopij of gebedspunten aanleveren? Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, 0183-402048 en/of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Spoorstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg. van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de koffiecorner doen.