



Van harte welkom in deze dienst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de koffiecokner. Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 25 maart – 10.00 uur

Spreker: Bert de Ruiter
Leiding: Arie Vink
Muziek: Wouter en Marja Mourits, Ruben van de Laar en Darryl Bollema
Welkom: Bea Nijhof
Koffie: Leo en Henny Bekers
Crèche: Caroline de Vries en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Addie en Carlo de Laat
Vuurtorenwachters: Marja van de Laar

De collecte is vandaag bestemd voor het werk van Marcel en Anita Filemon in Suriname.

De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer 10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst. Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade en tijd voor kennismaking en gesprek.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 30 maart hebben we een bijeenkomst (met avondmaal). De locatie is het Hervormd Centrum in Geertruidenberg, Havendijkstraat 1. Parkeren op de markt. Aanvang 20.00 uur.

Verjaardagen

Vandaag is Fadi Gallab jarig en morgen Patrick de Jong. Op 28 maart verjaart Ger van Mourik en op 31 maart wordt Izea Lagrouw 3 jaar! Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods zegen in jullie nieuwe levensjaar.



Gast aan tafel (initiatief van Christ)

Wij zijn met elkaar een gemeente! Maar kennen wij die ander wel goed? Het initiatief Gast aan Tafel wil er aan bijdragen dat mensen dichter tot elkaar komen door samen te eten en zo met elkaar in gesprek te komen. JEZUS ging ook bij mensen eten en zo leerden ze ook JEZUS kennen! Het werkt zo: Je wordt uitgenodigd om bij iemand te komen eten en jij kiest dan iemand anders om bij jou te komen eten! Het liefst iemand die je nog niet kent. Hiervoor zijn uitnodigingen gemaakt, die je kunt gebruiken om iemand uit te nodigen.

Lunch+

Aanleiding

De wereld waarin we leven wordt gekenmerkt door drukte, vluchtigheid en oppervlakkigheid. Je weet dat er rust en verdieping te vinden is bij God, maar voor je het weet, ben je ook opgeslokt door die drukte, qua werk, opleiding, vrijwilligerswerk, maar ook als partner, vriend(in), kind, ouder en opvoeder. Bewust tijd vrij maken voor God, stille tijd, een kring, kan soms een hele uitdaging zijn. Daarom willen we starten met Lunch+

Wat is het?

Lunch+ is, zoals het woord als zegt :-), een gezellige lunch op zondag na de samenkomst. Maar met iets meer, een kring met iedere keer een ander onderwerp rondom bijvoorbeeld opvoeden, een christen gezin zijn in deze samenleving, tijd maken voor elkaar etc. Wij zorgen voor een lekkere lunch, de kinderen mogen mee en lekker met elkaar eten en (buiten) spelen, filmpje kijken. Zo leren de kinderen elkaar ook beter kennen en kunnen de ouders in de tussentijd lekker met elkaar eten en praten, rondom een wat serieuzer onderwerp. We ronden rond 14.30u af, zodat alle andere zondagse plannen, familiebezoeken etc. gewoon door kunnen gaan.

Voor wie?

Voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Mochten er meer dan 4 a 5 gezinnen aanmelden, dan kijken we of het handiger is om de groep te splitsen.

Wanneer?

Op zondag van 12.30u - 14.30u: 8 april, 6 mei en 10 juni 2018

Waar?

Bij Guido en Priscilla de Visser, Buitenkade 27, Hank

Praktisch

Willen jullie meedoen? Geef je dan even op per mail: priscilla@visr.nl We vragen een kleine bijdrage voor de (on)kosten voor de lunch.

Collecte vandaag

De collecte is vandaag bestemd voor het werk van

Marcel en Anita Filemon in Suriname. Zij geven daar een interkerkelijke discipelschapstraining. Rina van den Heuvel zal hier iets meer over vertellen.



Veertigdagentijd met de zondagsschool

Zondag 6: Jezus komt in Jeruzalem aan



Vandaag lezen we Marcus 11:1-11, over Jezus die in Jeruzalem aankomt. Met de Matrozen richten we ons op de blijdschap waarmee de mensen Jezus toejuichen. Met de Vuurtorenwachters kijken we naar

Jezus, die op een ezel rijdt, en naar de mensen die hem als nakomeling van koning David begroeten.

Voor je agenda:

Vandaag: 17.30 uur: jongerenbijeenkomst met gezellig samen eten in "The barn" bij Priscilla en Guido de Visser, Buitenkade 27 in Hank.

Wo. 4 april: 9.30: Tijd van gebed, bij Isa de Laat, Julianastraat 6 in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774.

Za. 7 april: Gemeentewandeling: 8.15 uur verzamelen bij de driesprong Heuvelweg, Jannezandweg, Killeweg in Hank. Start wandeling: 8.30 uur o.l.v. Priscilla de Visser.

Za. 7 april: Live Steady: Tienerfriends avond in Sleeuwijk. **Let op: Om 19.40** verzamelen bij carpool Raamsdonksveer, afslag Geertruidenberg.

Ma. 9 april: 20.15 uur: Moeders in gebed, bij Eva Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk.

Di. 24 april: 19.30: Studieavond over de plaats van de vrouw in de gemeente.

Di. 29 mei: 19.30: Gemeentevergadering

Bijbelkringen

di. 3 april: Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de Laat in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774

wo. 4 april: Kring Raamsdonksveer bij Leo en Henny Bekers, tel. 06-22763348

wo. 4 april: Let op: dus niet op maandagavond! Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor in Sleeuwijk, tel. 0183-303789

do. 19 april: Kring Waalwijk bij fam. Straver, tel. 0416-362156

Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende mensen even aanschieten of contact leggen met Priscilla de Visser, tel. 0162-785163

Koffiedienst

Een vraagje aan de mensen, die regelmatig koffiedienst hebben: Willen jullie bij een dreigend tekort aan "iets" (koffie, bekers, limonade, suiker, thee, filterzakjes etc.) dit via de mail even doorgeven aan Ad Bor (adanbor@solcon.nl)?

Kopij of gebedspunten aanleveren? Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, 0183-402048 en/of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, 0183-303789

Informatie oudstenteam

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Spoorstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de koffi corner doen.

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Zondag – Gisteren zijn de uitnodigingen voor de Paasdienst verspreid in de omgeving van De Schelf. Bid dat velen zullen komen!

Maandag – Vorige week is Alex Joaquim Antonio naar Angola vertrokken om daar enige maanden te werken voor zijn stichting. Bid voor hem en voor Telma en de kinderen, die in Nederland blijven.

Dinsdag – Bid voor onze zieken en voor degenen, die te maken hebben met chronische kwalen.

Woensdag – Bid voor mensen, die worstelen met een verslaving. Dit is vaak een verborgen probleem. Bid ook voor hun gezinnen.

Donderdag – Dank en bid voor de jongeren in onze gemeente. Dat zij U, Heer Jezus, als hun Leidsman mogen kennen bij de vele keuzes, die zij moeten maken.

Vrijdag – Vandaag is het Goede Vrijdag. Dank U voor het kruis, Heer. Dank u, dat U stierf voor mij.

Zaterdag – Dank U, Heer, dat we morgen Paasfeest mogen vieren, het feest van Uw opstanding!

Zondag 1 april – Pasen

09.00-10.00 – Paaswandeling

10.00-10.30 – Sing-In

Vanaf 10.30 - Paasboodschap!

Spreker:	Wouter Mourits
Leiding:	Wouter Mourits
Muziek:	Wouter en Marja Mourits, familie De Jong en Darryl Bollema
Welkom:	Isa de Laat
Koffie:	Anke en Frans de Zeeuw
Crèche:	Nanny Bollema en Laura Niyongere
Zondagsschool:	Matrozen en Vuurtorenwachters blijven in de dienst
Zaalopbouw:	Ger van Mourik, Hans Boer en Wouter Mourits.
Gebed:	Vanaf 9.30: samen bidden in de zaal tegenover het biljart.