



't Veerjournaal

Zondag 11 oktober 2020

Van harte welkom in deze samenkomst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of één van de vorige preken horen. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 11 oktober - 10.00 uur

Spreker: Leo van den Heuvel
Leiding: Carolien
Muziek: Eva en Marja

Dank- en gebedspunten

Laten we bidden voor alle dingen om ons heen die momenteel in de wereld en in onze gemeente plaatsvinden.

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Meld het dan tijdig aan de samenkomstleider.

Verjaardagen

Voor de komende twee weken feliciteren we Elise Paulides (vandaag) en Kees de Laat (24-10). Allebei hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen gewenst voor het nieuwe levensjaar!

Nieuwe locatie

Al enkele zondagen zijn de samenkomsten gehouden in het Ontmoetingscentrum (OMC). De nog komende diensten in 2020 zullen ook hier worden gehouden, kijk op de site voor data en sprekers.

Rooster

Tot het einde van het jaar zijn er nog enkele samenkomsten gepland. Niet alle taken hiervoor zijn nog verdeeld en ingevuld. Hierbij het verzoek om op korte termijn het rooster in te vullen. Online is het rooster [via deze link](#) te vinden.

VakantieBijbelClub

We vinden het ontzettend jammer, maar de vakantiebijbelclub gaat dit jaar niet door. Alle voorbereidingen waren getroffen, de uitnodigingen de deur uit. Helaas gaan de ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus op dit moment weer zo snel, dat we het wijzer vinden om het uit te stellen naar een later moment. Dank jullie wel voor gebed en ondersteuning, moreel en ook financieel. We voelen ons gedragen en hopen volgend jaar ons mooie werk weer op te kunnen pakken. Groeten namens de dames van het VBC team (Eva en Petra)



GEEST VAN GOD, LEER MIJ TE
GAAN OVER DE GOLVEN, IN
VERTROUWEN U TE VOLGEN,
TE GAAN WAAR U MIJ HEEN
LEIDT. LEID ME VERDER DAN
MIJN VOETEN KUNNEN
DRAGEN. IK VERTROUW OP
UW GENADE, WANT IK
BEN IN UW NABIJHEID.

Zondag 25 oktober - 10.00 uur

Spreker: Bert de Ruiters
Leiding: Carolien
Muziek: Maarten

Het Veerjournaal digitaal ontvangen? Meldt het via info@veerlicht.nl

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken.

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer