



# 't Veerjournaal

Zondag 29 november 2020

## Van harte welkom in deze samenkomst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met 't Veerlicht ook de liefde van God zult ervaren. Wil je graag wat meer informatie over deze gemeente, op de site [www.veerlicht.nl](http://www.veerlicht.nl) vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren of één van de vorige preken horen. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

### Zondag 29 november - 10.00 uur

Spreker: Dirk-Jan Jansen  
Leiding: Leo  
Muziek: Maarten

#### Verjaardagen

Voor de komende twee weken feliciteren we Jet Hugens (beiden 10-12). Van hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen gewenst voor het nieuwe levensjaar!

#### Gesprekskringen

Uit gesprekken die het oudstenteam met verschillende mensen heeft gehad bleek ondermeer dat er behoefte is aan onderlinge contactmomenten waarin geloofsopbouw, verbondenheid en gezelligheid centraal staan.

Om hieraan tegemoet te komen zouden we graag een kring willen starten. Er is een voorkeur voor maandelijkse bijeenkomsten, liefst in het weekend. Mocht je belangstelling hebben voor dit initiatief, laat dit dan weten aan Hilda. We kunnen dan met elkaar nadenken over hoe, wat, waar en wanneer.

#### Grace Village

We weten nu voor 100% zeker dat Karin inderdaad met de kinderen op Grace Village is en ze maken het naar omstandigheden goed. We danken de Heer die onze gebeden verhoord heeft dat we van haarzelf zouden horen hoe het gaat en waar ze is. Karin zegt zelf hierover: "The Lord is our strength and He has us in His hands. Please pray, things are not settled" (De Heer is onze kracht en Hij houdt ons in Zijn hand. Bid alsjeblieft, want dingen zijn hier nog niet opgelost).

We kunnen danken dat Psalm 91 voor hen werkelijkheid is en dat ze tot nu toe veilig zijn en er goed voor hen gezorgd wordt. Er zijn bewakers op het terrein en beschermen hen goed en zijn vriendelijk. Want hoewel de gevechten kort waren, het was wel heftig en angstaanjagend. En de

dreiging is nog lang niet voorbij natuurlijk. Maar ze zorgen als een familie voor elkaar en vinden daarin steun. Ze moeten wel op het terrein blijven. Karin heeft nog voldoende eten voor 1 maand, dus ze kunnen zich nu nog redden.

#### Collecte

Deze laatste zondag van de maand wordt er (digitaal) gecollecteerd voor Stichting De Herberg in Breda. Meer info hierover is te vinden op de site: [stichtingdeherberg.nl](http://stichtingdeherberg.nl). Wil je financieel bijdragen, maak dan een bedrag over op het rek.nr. van 't Veerlicht, met vermelding van 'Herberg Breda'. Bij voorbaat dank.

#### Dank- en gebedspunten

Laten we bidden voor alle dingen om ons heen die momenteel in de wereld en in onze gemeente plaatsvinden.

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Meld het dan tijdig aan de samenkomstleider.

*Vader,  
Geef mij licht in mijn handen om uit te delen.  
Licht in mijn ogen om een lach te ontlokken.  
Licht in mijn oren om Uw stem te vernemen.  
Licht in mijn hartstocht om liefde te zijn.  
Licht in mijn denken om Uw dag te zien dagen.  
Licht op mijn schouders om vrede te dragen.  
Licht op mijn hoofd om een teken te zijn.  
Licht in mijn lied om Uw goedheid te eren.  
Licht in mijn tranen om mensen te troosten.  
Licht in mijn hart om een licht te zijn.*

Tekst: Jaap Zijlstra (uit: Medemens)

### Zondag 13 december - 10.00 uur

Spreker: Govert van Wijngaarden  
Leiding: Leo  
Muziek: Eva H.

Het Veerjournaal digitaal ontvangen? Meldt het via [info@veerlicht.nl](mailto:info@veerlicht.nl)

Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken.

Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht, Raamsdonksveer